

NYHAMNSBLADET

NYHAMNS BYFÖRENINGIS MAGASIN UTKOMMER TVÅ GÅNGER PER ÅR TILL ALLA HUSHÅLL OCH NÄRINGSIDKARE I NYHAMN MED OMNEJD



Höst i hamnbassängen.

Foto: Daniel Kozica

FRÅN FISKE TILL LÄGE SOM INSPIRERAR

FÖR TVÅ HUNDRA år sedan byggdes den första bron (bryggan) i Nyhamns fiskeläge. I Öresund tycktes tillgången på fisk oändlig och fiske var länge den dominerande inkomstkällan här. I början av 1900-talet kunde livet för en Nyhamnsgrabb vara både hårt och spännande – läs på sidan 17.

IDAG KAN MAN låta Nyhamn och Kullabygden inspirera till fotokonst, musik och måleri, som Daniel och Henrietta Kozica gör – se och läs på sidan 12-13.



VATTENMÖLLAN

sidan 4-7



BJÄSSE PÅ BESÖK

sidan 19

Kära Nyhamnsbor!

Nu är det redan november, ja tiden går fort och fortare tycks den gå ju äldre man blir. Någon förklarade detta med att när man t.ex är fem år gammal så utgör ett år tjugo procent av ens liv men då man är t.ex femtio så utgör ett år bara två procent av ens liv, så två procent måste då upplevas gå snabbare än tjugo.

KANSKE ÄR DET så det fungerar, inte vet jag men det är den bästa förklaringen jag hört hittills.

JAG KOM TILL Nyhamn när jag var två och ett halvt år och har således haft en koppling hit, inte på heltid men mycket frekvent, i ca 98% av mitt liv, de senaste 21 åren som fastboende. Varför denna utläggning? Jag ska förklara:

HÄROMDAGEN GICK JAG en runda neråt Strandbaden för att hitta den flake från bryggan som flera rapporterat plötsligt dykt upp ur tången på stranden vid Ören. Till min stora bestörtning såg jag då hur man skövlat stora delar av heden mellan bebyggelsen och havet i kommunens besinningslösa kamp för att utrota Vresrosorna där.



Axel Bergenfelt.

Foto: Magnus Hellstrand

I ETT NATURRESERVAT där man varken får cykla eller rida för att inte slita på marken har man då kört ner stora grävmaskiner och grävt ner till tre meters djup. Rena ökenlandskapet och det är inte bara Vresrosorna som är borta utan även stranddråg, kråkbär, gräs och annat. Många arter som under lång tid gjort landskapet vackert och som dessutom bundit sanden som ju annars tenderar att flyga iväg när det stormar.

EFTER KONTAKT MED Richard Åkesson, Miljöakkunnig/ Ekolog på Höganäs kommun, i ärendet, fick jag veta att kampen måste fortsätta för att inte Vresrosorna ska ta över hela kustområdet och bilda två meter höga buskage som tränger undan allt annat. Jaså?

JA, TIDEN KAN upplevas gå fort men naturen har sin egen rytm som ingen kan påverka och under de 60 år jag varit här har aldrig Vresrosorna nått en höjd på mer än ungefär en meter och visst har de spridit sig men då lokalt. För mig är de ett härligt och väldoftande inslag i den underbara naturen vi har (haft) längs stranden i både Nyhamn och Strandbaden och jag hoppas de får vara kvar här i Nyhamn, men förstås hållas under "uppsikt".

ENLIGT ÅKESSON OMFATTAR de nuvarande insatserna området mellan Örestrand och Kullens Havsbad, så om vi har tur kanske vi klarar oss. Håll tummarna och ta gärna en promenad längs stranden och njut av den vackra heden så länge den finns kvar. Eller varför inte ta ett bad?

Det är fortfarande (2/11) 11 grader i vattnet och ingen trängsel på stranden.

God Jul och Gott Nytt År!

Axel Bergenfelt

Ordf. i Nyhamns byförening


LÄGET
BYAKROG

Din nya mötesplats.

Tel. 042-25 55 55

Eleshultsv 33, Nyhamnsläge

 lagetbyakrog

 byakrog_laget

Gunilla Wingertz keramik

Unikt, handgjort stengods



Öppet enligt överenskommelse - VÄLKOMMEN!
Kompassvägen 9, Nyhamnsläge, tel 0709 249534



Minnet av Caroline

Henrik Ranby har i höst givit ut en bok till minne av sin fru Caroline som avled 2019. Han presenterar den så här:



”**MIN NYA BOK** är en personlig och uppriktig skildring som handlar om spridd bröstcancer, sjukdom, död och sorg, att som man leva med en dödsdömd kvinna men också om en ambitiös och stark kvinna som trots de dåliga oddsen gjorde det bästa av sin utmätta tid och allt för att skydda sina barn.

DET ÄR EN biografi men också kvinnohistoria, sjukdomshistoria, mikrohistoria och kulturhistoria, om föräldragenerationens väg från småbruken i Göinge till modernismens Malmö, om att växa upp under sent 1900-tal, om yrkesliv inom kulturmiljösektorn m.m. Och sist och inte minst, om vad det är att vara människa och hur vi alla måste hantera de stora frågorna om personlighetsutveckling, kärlek, yrke, barnuppfostran, sjukdom och död.”

Henrik Ranby

Boken är utgiven på Lilla Förlaget, Mölle.
www.lillaforlaget.se/trycksaker-21349212
 Den finns att köpa på ICA Skeppet och i Höganäs Bokhandel.

Byarådsmöten har återupptagits

Efter två års uppehåll med pandemi-restriktioner möttes representanter från merparten av kommunens byföreningar, politiker och tjänstemän i stadshuset den 19 oktober.

AGENDAN FÖR KVÄLLEN var de punkter man enats om i ett separat förmöte mellan byföreningarna två år tidigare. Överst stod en önskan om bättre dialog/kommunikation från kommunens sida gentemot respektive byförening.

HÄR BESLUTADES ATT återuppta byvandringarna och formalisera rutinen för dessa så att alla parter vet vad som gäller. Då detta aldrig genomförts med Nyhamns Byförening ser vi fram emot att få visa runt kommunens representanter och på plats kunna diskutera utvecklingsmöjligheter som vi ser i vår fina by.

EN ANNAN PUNKT som drivits av flera av byföreningarna men framförallt via Nyhamns Byförening var situationen kring väg 111. I samband med mötet beslutades om en direkt kommunikation mellan vår byförening och kommunens representant för samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera problematiken och hur vi kan driva förändring av situationen gemensamt.

DET BESLUTADES ÄVEN om att sätta ihop ett särskilt råd som tillsammans med kommunen ska försöka påverka Skånetrafiken i frågan om linjer och turtäthet inom kommunen.

VI TYCKER ATT mötet var lyckat och ser optimistiskt på att få till en bättre kommunikation med kommunen för att kunna utveckla vår bygd och fina by.

Daniel Björnson

Stinsängens förskola jämnad med marken

I FÖRSKOLANDS GULA baracker har genom åren många barn rumlat runt, haft fruktstund, pysslat och sjungit. Många föräldrar har bjudits in till luciatåg och cirkusuppträdanden. På våren 2016 flyttade verksamheten över till den nybyggda Eleshults förskola.

EFTER ATT HA stått tomt och övergivet i flera år har nu Stinsängens förskola rivits för att ge plats till ett nytt äldreboende. Om drygt tre år skall detta stå färdigt.

Anne Avén



Foto: Anne Avén



Bäcken som rinner förbi Vattenmöllan. Här lever bäcköring som gör att all ändring av vattenområdena måste prövas noggrant av naturskyddande myndigheter. Kvarnbyggnaden i förgrunden och f.d. Möllarebostaden bakom. Byggnaden längst t.v. är en äldre förrådsbyggnad.

Vattenmöllan mellan Lerhamn och Mölle

Första gången min hustru och jag kom i kontakt med Vattenmöllan var sommaren 2003. Vi var då innehavare av ett litet sommarställe i Mölle och fick syn på en annons, där Vattenmöllan utbjöds till försäljning.

VI HADE REDAN innan sett oss omkring efter lämpliga objekt, som skulle kunna fungera som fritidshus för den då växande familjen. Vi begav oss därför till Vattenmöllan för att med egna ögon bese fastigheten. Något som vi omedelbart noterade var Vattenmöllans fantastiska läge. Alldeles nära Öresundsstranden och med Mölle fälad och dess naturreservat alldeles utanför fastighetsgränsen. En finare plats för ett fritidshus är svår att föreställa sig.

DET VISADE SIG att på tomten fanns då – förutom ett från stallbyggnad ombyggt hus, som då fungerade som fritidsboende för säljaren - ytterligare två byggnader. Ett tidigare bostadshus och i anslutning till det ett f.d. kvarnhus. Båda var i mycket stort behov av renovering och snara åtgärder. I synnerhet kvarnhuset var i långt gånget förfall och i behov av omedelbara åtgärder. Vi insåg att vi skulle få investera stora belopp för att få "ordning på torpet" och för familjen oöverstigliga ekonomiska

åtaganden, för lång tid framöver. Vi fick därför motvilligt meddela att vi avstod från att köpa fastigheten och fick fortsätta söka efter något annat lämpligare objekt.

Nuvarande ägare

NÅVÄL, HASSE HANSSON, en annan spekulant, hade sedan länge varit intresserad att ta över Vattenmöllan om och när den skulle bli till salu. Själv befann han sig emellertid då utomlands och var helt ovetande om den blivande försäljningen.

EN ÄLDRE GRANNE till Vattenmöllan hade däremot uppmärksammat, att det var infört en annons i HD. Han hade hört sägas att "Johans påg" sedan länge varit på jakt efter just Vattenmöllan. "Johans påg" råkade vara sonson till de sista brukarna av fastigheten, Beata och John Albin Hansson. Han hade dessutom som ung grabb ofta vistats hos farföräldrarna och lekt på gården med dess omgivningar. Grannen kunde efter idoga och envisa efterforskningar få tag i kontaktuppgifter till just Hasse Hansson.



Hasse Hansson, Vattenmöllans hängiune ägare och ordförande i föreningen Vattenmöllans Vänner.



Från Vattenmöllans gårdstun. F.d. Möllarebostaden t.v. sammanbyggd med det ursprungliga kvarnhuset t.h.



Vattenmöllan från vägen ner mot fastigheten och Öresund.

Affären blev av, dock efter viss tvekan

DEN BLIVANDE NYE ägaren hade snabbt blivit varse i vilket dåligt skick byggnaderna var och blev bekymrad över vilket eventuellt ansvar han – såsom ägare – skulle kunna tvingas ta för byggnader stadda i förfall. Samtidigt som de hade ett stort kulturhistoriskt värde.

EFTER KONTAKT MED bl.a. dåvarande stadsantikvarien Henrik Ranby på Höganäs kommun, fick han det lugnande beskedet, att samhället inte skulle kunna avkräva honom, att för egna medel renovera och återställa de förfallna byggnaderna. Köpet kunde därmed genomföras.

LÖSNINGEN BLEV ATT en förening för bevarande av Vattenmöllan skulle bildas. Den skulle kunna söka medel från olika stiftelser och fonder, vilket kunde vara svårt för en enskild person.

Kompetens

SAGT OCH GJORT. En Vattenmöllekommitté bildades år 2004, bestående av representanter med bl.a. lång antikvarisk, byggnadsantikvarisk och väldokumenterad arkitekturfarenhet från äldre byggnader utomlands. All denna samlade kompetens och erfarenhet i kommittén var mycket viktig för projektets långsiktiga och framgångsrika utveckling.

2010 OMBILDADES sedan Vattenmöllekommittén till Föreningen Vattenmöllans Vänner och har i dag ett 50-tal aktiva medlemmar som tillsammans vårdar fastigheten.

2004 KUNDE VATTENMÖLLEKOMMITTÉN påbörja sitt arbete med att samla underlagsmaterial till ansökningar om pengar till återuppbyggnaden. Ett gediget och grundligt arbete där alla tillgängliga källor togs till vara.

Vattenmöllan - en by med tre gårdar

VAD ÄR DÅ Vattenmöllan? Först och främst är det en by bestående av tre olika gårdar, som fått namn efter vattenmöllan längst söderut i den lilla byn. Byn finns omnämnd i Krapperups godsarkivs handlingar redan 1629. En dansk historiker, Leon Jespersen, har i danska arkiv hittat en jordebok över Krapperup och där funnit uppgifter om att Vattenmöllan fanns beskriven redan 1617 med dess dåvarande brukare Claes Clemendsen.

Fortsättning på nästa uppslag —>



Porten till kvarnhjulen med kvarnrännan nedanför.



Installation och inprovning av ena kvarnhjulet. Magnus Börjesson, Vasstak Kullabygden (t.v.) och Pelle Nilsson, Domstens Kulturbyggnad (t.h.) som tillsammans tillverkat vattenhjul, drev och kronhjul. Kvarnaxlarna har rekonstruerats av bröderna Ravanis på Nyhamns Såg & Båtbyggeri i Brücke.



Båda kvarnhjulen på plats.

... Fortsättning från förra uppslaget



Kronhjulet med drev. Den ursprungliga bockkonstruktionen, som kallas kvarnstolen, syns i bakgrunden. På den vilar golv och kvarnmaskineriet.



Andra skovelhjulet sätts på plats.

I **BRUNNBY SOCKEN** har det funnits kvarnar sedan länge. Namnen Mölle och Möllehässle, Bärekuills Mölla och Torremölla, Möllebäcken i Arild, Bräcke mölla m fl. visar att det sedan lång tid funnits ett stort antal möllor för att klara malningsbehovet med hjälp av vattenkraft eller vindkraft. Krapperups gods var den store markägaren och var den som såg till att nödvändiga kvarnanläggningar uppfördes för att täcka behoven.

Vattenmöllan ombyggd 1758 av Peder G von Kochen på Krapperup

VATTENMÖLLAN VAR UNDER

århundraden i Krapperups ägo. 1758 beslutade godsägaren Peder Gotthard von Kochen att Vattenmöllan skulle byggas om i grunden. Skälet var att kunna öka

malningskapaciteten. Den är den största i Kullabygden och är mycket väl dokumenterad genom godsägarens anteckningar i sin "Journal" som anger exakt när bygget startades. Den 23 maj 1758 noterar han följande: "Tisdagsmorgonen den 23 maj 1758 var en solig och vindstilla dag i Kullabygden." Det finns antecknat att de två kvarnhjulen har 4 meter i diameter och att de är fästade i två kvarnaxlar av ek, båda strax under 6 meter långa. Timmermannen Bengt Andersson från Sönnarslöv i Kvidingetrakten snickrade ihop kvarnstolen, kuggjul och vattenhjul. Timret hade ett år tidigare hämtats från Bränneslyckeskogen, skogsområdet mellan Möllehässle och Brunnby. Senare antecknas, att i mitten av augusti kunde murmästare Frank från Ängelholm kvittera ut 200 daler silvermynt för utfört arbete. Han fick ytterligare 20 riksdaler silvermynt utöver det avtalade priset av den uppenbarligen nöjde godsägaren. Den 11 december mals det för första gången med båda paren kvarnstenar.

ALLA DESSA ANTECKNINGAR har varit ytterst värdefulla, när föreningen försökte få fram så autentiska uppgifter som möjligt inför återställandet av möllan och renoveringen av kvarnbyggnaden.

Q-märkning

ANSÖKAN OM PLANBESKED ingavs till Höganäs kommun den 30 april 2014 från fastighetsägaren till fastighet Krapperup 19:2, d.v.s. Vattenmöllan. Syftet med ansökan var att få till stånd ett kulturskydd med q-märkning av kvarnbyggnaden på tomten för att långsiktigt värna om detta kulturminne. Det föreslås även ett rivningsförbud och exteriörskydd för möllarebostaden samt en utformningsbestämmelse om allmän och lantlig karaktär på övriga byggnader inom fastigheten. Dessutom föreslås möjlighet av utbyggnad enligt den tidigare gårdsmiljön. Kommunstyrelsen uppdrog den 19 augusti 2014 åt planavdelningen att genomföra en planprocess för detaljplan för fastigheten Krapperup 19:2. Ärendet är ännu inte slutligt avgjort.



Magnus Börjesson med drevet och nålen på plats (26 oktober 2021).

Lokala hantverkare

UNDER HELA PROJEKTETS gång har ägaren och Föreningen Vattenmöllans Vänner varit angelägna om att i första hand engagera lokala hantverkare med rätt kompetens till restaureringsarbetet. För t.ex. produktion av vattenhjul och kronhjul samt drev föll valet på Domstens Kulturbyggnadsfirma som samarbetar med Vasstak Kulabygden. De har sedan december 2019 tillverkat och färdigställt kvarnens rörliga delar. Kvarnstenar efterlystes förgäves med ljus och lykta i Sverige. Däremot kunde en av Föreningens medlemmar, Bert Burger, låta tillverka två nya stenar i livsmedelsbetong i Tyskland efter egna konstruktionsritningar. Stenarna levererades under 2020.

Föreningen Vattenmöllans Vänner ordnar allmänna visningar på datum som anslås på hemsidan. De ordnar också privata visningar för mindre grupper.
www.vattenmollan.se



Lantmäteriets karta från 1822 som utvisar Vattenmöllans åkrar, ångar, vattendrag, dammar och tre rödfärgade gårdar.

Leaderprojekt

FRÅN 2017 HAR Vattenmöllans Vänner fått ett flerårigt bidrag från EU:s Leaderprojekt. Detta har inneburit att arbetet med restaureringen kunnat drivas framåt. Bl.a. har pengarna gått till att förbättra kvarnrännans utlopp, omläggning av loftgången, tillverkande av två kvarnaxlar och ett vattenhjul med tillhörande delar. Utöver dessa medel har bidrag även lämnats av Sparbanken Gripen och Riksantikvarieämbetet, för att färdigställa ”andra linjen” inne i möllan. Den innebär ytterligare ett vattenhjul med tillhörande delar. Detta arbete kommer att kunna avslutas under hösten 2021.

UNDER VÅREN 2020 grävdes en del av den gamla kvarndammen fram. Nu utreds hur den fortsatta återställningen av kvarndammen ska fortskrida. Bl.a. vill man ha svar på hur stensättningen av dammen var beskaffad, för att kunna rekonstruera och återställa denna.

Mala som förr

FÖRHOPNINGEN ÄR, ATT när kvarndammen är återställd, ska strömmande vatten flöda fram genom kvarnhuset, för att kunna köra kvarnen under några timmar, när den visas för allmänheten. Målet är att kunna demonstrera hur maskineriet fungerade förr i tiden, ända tillbaka till när Vattenmöllan byggdes år 1758, men i dess nuvarande och restaurerade skick.

*Text: Clas Hellstrand
 Foto: Magnus Hellstrand*



Denna leende gentleman är arkitekten Bert Burger som gjort konstruktionsritningar på Vattenhjul m.m.



Artikelförfattaren (Clas Hellstrand) med en glad dansk besökare (Elizabeth Vonsild).

VÄLKOMMEN TILL

Jennys Hårvård



BOKA TID PÅ TELEFON

042-34 46 61

ELLER VIA



@jennysharvardnyhamnslage



Jennys Hårvård

Krapperväsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE

Glöm inte se över er värmepump!

En värmepump behöver precis som annan mekanisk-/teknisk utrustning, en funktionskontroll/service med jämna mellanrum. Precis som du gör service på bilen mm.

Vi utför funktionskontroll/felsökning på jord/bergvärme, luft/vatten, frånluft, luft/luft. Alla ledande märke, IVT, Bosch, Carrier, CTC, Nibe, Sanyo och Panasonic m fl.

Funktionskontroll

 fr 1295:- inkl.moms
Priset gäller luft/luft

 Certifierad
VärmePartner


Bosch Climate 6100i skW

 från 19.900:-
inkl. moms & standardinstallation
(efter ROT).

Installation - Service - Underhåll


 Mitt namn är Håkan Palmqvist och driver
Palmqvist's värmepumpsservice AB.

Vi servar alla märke och modeller på värmepumpar och vi har många års erfarenhet. När ni anlitar oss, så ska det alltid kännas tryggt och att det blir service med kvalitet.


PALMQVIST'S
VÄRMEPUMPSSERVICE AB

Eleshultsvägen 16, 263 75 Nyhamnsläge

0703-88 99 55 • hakan@varmeservice.se • www.varmeservice.se

Robotgräsklippare. Få vinterservice och förvaring gratis.



Robomow robotgräsklippare - Bäst i test! Köp din robot innan den 1/6 och få vinterservice/förvaring på köpet. Vi hjälper till att hitta lämplig robot till just din gräsmatta. Ring 0703 207 108 eller maila till info@renfast.nu

STÄD | TRÄDGÅRD | FASTIGHETSSERVICE

RENFAST


Nu är det full rulljungs på byakrogen Läget



Christer och Tina Paulsson på premiärdagen. Foto: AnneAvén

Läget slog upp portarna den 4 juni och äntligen fick Nyhamn en trevlig byakrog. Men det blir inte alltid som man tänkt sig.

ATT HITTA EN kock visade sig mycket svårare än någon kunnat ana. Det var ett problem som Läget inte var ensam om. Restaurangnäringen har drabbats hårt under pandemirestiktionerna och många restauranganställda måste ha valt nya yrkeskarriärer.

LÄGETS KRÖGARE CHRISTER Paulsson fick själv ställa sig vid grytorna och man fick inskränka sig till att ha öppet fredag-söndag. Det blev ändå en bra sommar och man hade fullbokat de flesta kvällar.

- VI ÄR ÖVERVÄLDIGADE av den respons vi fått och är fullt medvetna om att vi inte räckt till alla gånger, säger Christer.

SÅ TILL SLUT kom en kock på plats! Från och med oktober finns Jonas Yngrot på Läget och man serverar luncher måndag till fredag. Oftast är det svenska husmansklassiker med lokala råvaror på menyn.




- JONAS ÄR EN genuin matlagare som har samma tanke som jag, att laga riktig mat från grunden på riktiga råvaror, helst så nära ifrån som möjligt, säger Christer. I höst har också Hanna Jarnmark, som i somras öppnade Bubblerian i Mölle Hässle, hoppat in både i servicen och som kock.

LUNCHERNA ÄR VIKTIGA för ett ställe som Läget och Christer hoppas att den goda trenden med bra tillströmning av lunchgäster skall hålla i sig under vintersäsongen.

NYHAMNS NYA MÖTESPLATS tycks ha omfamnats av lokalbefolkningen. På fredagar har man After Work, då man kan komma in för en öl i baren, träffas över ett glas vin och ta för sig av buffén. För fredags- och lördagskvällens matgäster rekommenderas bordsbokning.

EFTER GÅSAMIDDAGAR OCH julbord håller Läget semesterstängt i januari – sedan är vi alla välkomna tillbaka!

Anne Avén

 lagetbyakrog  byakrog_laget  042-25 55 55



Åsa Lind, Christer Paulsson, Jonas Yngrot och Hanna Jarnmark. Foto: Anders Avén

Kitchen House

SPECIALBUTIK FÖR KÖKET

KÖPMANSGATAN 12A • HÖGANÄS • 042 - 34 30 20

LINDES BILVERKSTAD AB

Bil & AC Reparationer av alla märken

Kullagatan 106
263 39 Höganäs

Tel: 042-330 850

MCA

BODRÖMMAR FÖR KUSTÄLSKARE

PREMIUMMÄKLARE I NORDVÄSTRA SKÅNE SEDAN 1991

VALVET MÄKLARFIRMA | 042 12 16 16 | VALVET@VALVET.SE | VALVET.SE

Snygga Vitara eller charmiga Swift?

FÖRÄLSKA DIG I SUZUKI DU OCKSÅ!



Möt våren i ny bil, till priser som gör dig varm om hjärtat. Vitara är en snygg och säker SUV med fyrhjulsdrift som standard. Swift är en sportig och charmig hybrid som du kommer att falla handlöst för. Välkommen på en provtur!

VITARA 4x4 HYBRID
FRÅN
257.900:-

PRIVATLEASA VITARA HYBRID
FRÅN 2.995:-/MÅN INKL SERVICE*

SWIFT 1.2 HYBRID
FRÅN
167.900:-

PRIVATLEASA SWIFT HYBRID
FRÅN 2.095:-/MÅN INKL SERVICE*

VARMT
VÄLKOMMEN
IN PÅ EN
PROVTUR!



(HYBRID)



BILGRUPPEN AB

Florettgatan/Mörsaregatan 10, Helsingborg. Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-17, lör 11-14, Telefon: 042-16 50 50. www.thbilgruppen.se

Bränsleförbr. bl. körning WLTP: 4,9-7,8 l/100 km. CO₂: 111-176 g/km. 3 års nybilgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. *Priser och villkor är giltiga fr.o.m. 1/11 2019. 0 kr kontant, månadskostnad utifrån modell, 36 månader, 3000 mil under leasingperioden, övrigt debiteras enligt avtal. Kostnader för ev. tillval tillkommer. Vid avtalsstartens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ord. uppläggnings- och avavgift tillkommer. Hyresgivare och garant för restvärdet är DNB Bank ASA. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. I hyran ingår serviceavtal av bilen enligt Suzuki Sveriges serviceschema. Bilderna på bilden kan vara extrautrustade.

Här blir druvor till prisbelönta viner

Vid foten av Kullaberg finns ett mikroklimat som är gynnsamt för vinodling. Under det senaste decenniet har tre vingårdar etablerats i Höganäs kommun – Kullabergs Vingård, Arilds Vingård samt Södåkra Vingård.

NÄRMAST NYHAMN LIGGER Kullabergs Vingård som du passerar efter att ha promenerat förbi Bräcke Mölla på väg till den populära grillrestaurangen Holy Smoke. En eftermiddag i oktober när skörden av vindruvor var i full gång att tas in träffade jag Victor Dahl som är VD för Kullabergs Vingård.

GÅRDEN ÄGS SEDAN 2013 av paret Björn Odlander och Paulina Berglund och drivs av Victor tillsammans med vinmakaren K Felix G Åhrberg, som utför den magiska processen att omvandla druvor till vin.

FELIX UTBILDADE SIG till vinmakare i Österrike. Idag var hans mentor Professor Robert Steidl från Österrike med för att bistå med råd hur bäst hantera årets skörd.

VINGÅRDEN BESTÅR AV 14 hektars odling med 30 olika druvsorter varav ett par hektar är vikta till provodling av ett dussintal druvsorter. Viktigt för Kullabergs Vingård är att dessa druvsorter är så svampresistenta som möjligt för att minimera behov av bekämpningsmedel. Mångfalden av druvsorter krävs för att ha fler smaker att laborera med i blandningen av vinet.

PRODUKTIONEN FOKUSERAR framför allt på vita och mousserande viner följt av ett spännande orange vin som består av vitvinsdruvor som genomgått en jäsningsprocess med skal liknande rödvinsjäsning. Resterna från druvpressningen används till ädeldestillat, typ Grappa. Dessutom produceras äppelcider varje år med äpplen från lokala odlare.



Vingården har 14 hektars odling med 30 olika druvsorter.



Vingården expanderar med en ny produktionsanläggning.

FLERA VINER HAR blivit prisbelönta i internationella sammanhang. De släpps till Systembolaget, men tar snabbt slut där. De finns på utvalda restauranger, däribland vår lokala krog *Läget* i Nyhamn. Man har också möjlighet att provsmaka vinerna på vingården i förbokade slutna grupper. Vinbaren *Skänken* är öppen under sommaren och efter guidade turer under skördetid. Mot en ringa avgift kan man bli medlem i dryckessällskapet *Kullabergs Vin och Vänner* som arrangerar ett program med specialprovningar, temakvällar och workshops under året.

EN NY STOR byggnad, likt en fyrlängad gård, håller på att byggas. Det är produktionsanläggningen som ska utökas med 200 m². Dessutom har en damm grävts som ska ta tillvara vattnet som går åt vid sköljning av de stora använda vintankarna. Vattnet i dammen kommer att användas till bevattning av trädgård och dylikt. Den övre våningen av tillbyggnaden kommer att inredas till en stor lokal med utsikt över odlingarna och Öresund. Planer finns att lokalen på sikt skall kunna användas till utställningar eller mindre tillställningar.

Birgitta von Schéele
Foto: *Claes von Schéele*

För mer info besök Kullabergs.se



Victor Dahl, VD.



K Felix G Åhrberg, vinmakare.



Henrietta har hittills illustrerat två barnböcker och vill gärna göra fler böcker. Men nästa gång vill hon göra allt själv med egen story.

Hemma hos Henrietta och Daniel Kozica

De tar emot på trappan till huset på Fullriggarevägen. Hit gick flytten från lägenhet i Höganäs i somras. Här finns plats för hela familjen och dessutom ryms både ateljé och musikstudio.

– **TIDIGARE HADE VI** ett gemensamt galleri i Ödåkra Spritfabrik, men nu när vi flyttat till underbara Nyhamnsläge så har vi sagt upp den lokalen och planen är att vi kommer ha öppen ateljé i hemmet, säger Daniel.

– **VI ÄR NATURMÄNNISKOR** och Kullaberg är en stor inspirationskälla för allt vi gör. Att nu bo så vi ser berget från köksfönstret är en dröm! säger Henrietta.

HENRIETTA ÄR EN av Sveriges få kvinnliga konstnärer som lever på sin konst. Hon är en eftertraktad muralmålare till offentliga miljöer som skolor, bibliotek, stationer och idrottshallar. I Höganäs har hon dekorerat bunkern utanför Magasin 36. Om man åker buss till Helsingborg har man kanske lagt märke till de vackra pelarna i busshallen på Knutpunkten.

ÄVEN PRIVATPERSONER HAR börjat höra av sig och vill pryda sina hem med konst målad direkt på väggen. Kanske inspirerade av SVTs program *Husdrömmar*, där Henrietta är filmad när hon målar en vägg hos Amber och Uffe i Västra Klappe utanför Viken.

HEMMA I ATELJÉN målar Henrietta tavlor. Motiven är sagolika, drömska, lite mystiska och oftast organiska. Hon har ställt ut på gallerier och konstsalonger runt om i landet, representerats vid otaliga samlingsutställningar – bl a på Louvren i Paris, deltagit vid streetart, livemålningar, kulturnätter och mässor. Hon har också illustrerat två barnböcker.

JUST NU ÄR det de gemensamma verk som Daniel och Henrietta skapar tillsammans som engagerar dem båda. De visar fotokonst med en mix av skulptur, foto och digital bearbetning, och de är drömskt vackra! Flera är fotograferade i miljöer på Kullaberg.

– **DET HÄR ÄR** jätteroligt, man är helt obegränsad i sitt skapande, det här vill vi fortsätta jobba med! Det är processen som är roligast, att testa och prova, att ha alla idéer som helt plötsligt blir någonting, säger Henrietta.

Muralmålning, Katrineholm, 2017.



Skulptur i foto, vid Josefinehus, Kullaberg i kvällsljus.





Kulturhuset Kåken i Göteborg, 2016



Daniel komponerar musik till filmer där Henrietta målar väggar. Drömmen är att få göra musik till TV-serier eller film.



– **MÅNGA KÖPARE KÄNNER** igen platsen vi fotat på och tavlor är populära och lätta att sälja. De trycks i exklusivt få exemplar, vilket triggar oss att skapa fler, säger Daniel.

DANIEL JOBBAR SOM frilansande fotograf och filmare. Han anlitas till TV-produktioner som Melodifestivalen, Bytt är Bytt, ishockey och fotboll. Han tar också stillbilder till reklam, porträtt, bröllop osv.

KANSKE ÄR DET ändå i musikstudio han helst vill hålla till. Han både producerar och skriver egen musik. Han är utbildad i slagverk men har också spelat trumpet och klaviatur. I oktober släpptes en remix av Röglehymnen *För vårt RBK* som i Daniels version har lite mer ös och energi.

– **JAG HAR JU** varit på många Röglematcher som TV-fotograf och tyckte att ursprungsversionen var väl lugn, inte så hejarklacksvänlig. Hoppas att man varierar med min version på matcher ibland, det vore kul, säger han.

– **KONSTEN OCH MUSIKEN** hänger ihop, det har jag upptäckt. När Henrietta gör väggar så filmar jag och sätter musik till det och lägger ut på YouTube. Roligt att göra det här tillsammans. Henrietta har fått mig att måla också. Jag har fastnat för abstrakt konst med mycket streck och linjer, säger Daniel.

– Och jag lyssnar jättemycket på musik när jag målar, det är där jag får mycket av min inspiration, säger Henrietta.

EN GÅNG BJÖD de in folk till galleriet i Ödåkra där Daniel spelade medan Henrietta målade.

– Våldigt spontant och kul, kanske något som kan passa på en kulturnatt, säger Daniel.

DET FLÖDAR AV idéer och kreativa tankar när Henrietta och Daniel växelvis berättar. Att de inspirerar varandra märks och de har så många planer för framtiden. Att de trivs i Nyhamn är också tydligt, med närheten till fälleden och stranden som inspirerar året om, i alla väder. De hoppas snart att kunna visa upp sin konst lokalt, kanske i Blå Hallen till sommaren.

– **JAG SKULLE ÖNSKA** att jag hade en större ateljé, så jag kan måla stort och göra stora skulpturer, säger Henrietta. – Kanske att carporten kan byggas om, funderar Daniel. Då kan vi ta emot kunder där också.

DET ÄR MEST via internet som kunder hittar och köper konsten. Efter överenskommelse är man också välkommen hem till Henrietta och Daniel.

DET FINNS FILMER, bilder och musik på Kozicas sociala medier, börja med att besöka deras hemsida!

www.kozica.se

Anne Avén

Foto: Daniel och Henrietta Kozica

Team Kozica är en samspelt duo.



Daniel målar gärna streck och linjer.



I Motala blev muralen starten på elevernas egna skapande.



Maritas blomsterglädje

Höganäs
Stadsstjärna
2020



Storgatan 78

042-34 11 12

Måndag–Fredag 10–18

Lördag 10–15

Söndag 10–13

Välkommen till oss!
Julhälsningar
Marita med personal

Utan blommor och
blader kan man lätt få
spader,
på Maritas blomster-
glädje en bukett som de
må mixa. Så duktiga de
är på att fixa.

Med rosor och grönt,
gör de livet så skönt



Förgyll vardagen med
blommor från Maritas
blomsterglädje.



Besök oss gärna på
Instagram och
Facebook

★ Vi hjälper Er med blommor
till alla tillfällen: vardag, fest,
bröllop och begravning

★ Vi kör ut med bud i hela
Kullabygden

★ Vi förmedlar blommor över
hela världen. Ring oss eller kom
in i butiken så bistår vi Er

★ Kvalitet, stort utbud och den
bästa servicen hos oss

★ Vår stora butik är välfylld med
julens alla blommor, julstjärnor,
amaryllis, hyacinter, julrosor m.m.
Vi är stolta återförsäljare av
ERNST

HOLY X-MAS

KOM OCH FIRAJUL MED OSS!
I THE BLACK BARN I BRUNNBY FR. O.M. 20 NOV
BOKNING OCH INFORMATION: HOLYXMAS.SE

Holy Smoke
BBQ

Byföreningen dekorerar elskåp med historiska foton



Byföreningens Bojan Kos vid ett elskåp på Brovägen som kanske kommer att prydas med en bild från förr. Foto: Anne Avén

Inspirerad av andra orter kommer Nyhamns Byförening att dekorera elskåp runt om i byn. I en första vända har vi tänkt oss tio stycken.

ATT MÅLA ELLER foliera elskåp har på många orter blivit populärt. I Höganäs har kommunen och Höganäs Energi gemensamt bekostat utsmyckning av ett antal elskåp i centrum. För kommunens mindre orter finns inga sådana planer. Eftersom byföreningen tagit upp frågan beslutades då att vi själva genomför projektet.

FRÅN HÖGANÄS MUSEUM har vi fått en uppsättning Nyhamnsfoton tagna av Peter P. Lundh. De kommer att placeras på elskåp i gamla Nyhamn på platser där motiven i möjligaste mån knyter an geografiskt. Vi hoppas att man stannar till och reflekterar över hur vår by såg ut då, för mer än hundra år sedan.






VI PLANERAR OCKSÅ för att dekorera elskåp i den nyare bebyggelsen och öster om 111:an. Här blir det förstås inga historiska bilder, istället kanske mer konstnärliga uttryck. Byföreningen tar gärna emot förslag, bilder eller foton.

Anne Avén

BENGTSSONS OPTIK

Optikern nära dig

I samarbete med ögonläkare och med toppmodern utrustning, erbjuder vi dig det du behöver

-  Synundersökning
-  Ögonhälsoundersökning
-  Speciallinser
-  Kontaktlinser
-  Körkortstest

Egen verkstad med sliperi!

Vi jobbar med härliga varumärken, har ett brett sortiment av bågar och kunnig personal för ditt bästa!

Välkommen till oss! BENGTSSONS OPTIK

042-33 10 76
www.bengtssonsoptik.se
Köpmansgatan 11 Höganäs



Barn leker bäst ute!

Prisvärda ytterkläder för alla väder som håller för små naturälskare på upptäcksfärd. Beställ online på www.virvelkids.se



Livsögonblick

Vi hjälper till med

- framtidsfullmakt
- testamente
- bouppteckning
- arvskifte

Varmt välkommen
att ringa och boka tid

Boutredare Anita
Edvinsson
070 676 08 25
Aurata AB, Brovägen 34 B,
263 76 Nyhamnsläge



Ett klassiskt Möllepensionat

Rum från 1000:-

Dubbelrum inkl Kullafrukost med godsaker från bygden.

Fest, bröllop, dop, möte, släktmiddag eller varför inte hyra hela pensionatet?

Välkomna till vårt paradiset önskar

Tina & Christer med familj!

www.pensionatstrandgarden.se

042-34 70 16



HÅLLBARHET FÖR KULLABYGDEN

HANDLA DINA SOLCELLER LOKALT

Höganäs
Energi

Havet tar och havet ger

Många fiskare och sjömän från Nyhamn har mist livet till sjöss. Skutor har i svårt väder förlit vid avlägsna kuster och fartyg har försvunnit med man och allt, särskilt under krigen. Men också hemma vid, i kända vatten, har det skett tragedier, men också olyckor med lyckosamma slut.

EN FRUKTANSVÄRD OLYCKA som inträffade den 15 september 1849 alldeles utanför Nyhamns brygga krävde inte mindre än 5 människoliv. Av dessa var två Nyhamnare, Johan Johansson 59 år och hans son Sven 26 år. Båda omkom tillsammans med sina 3 kamrater då deras djupt nerlastade sillfiskebåt kantrade på väg in i hamnens trygghet. Då ju 1849 var ett mycket rikt sillår, har kanske de fem fiskarnas goda fångstlycka den här dagen orsakat deras för tidiga bortgång. Det lär, enligt senare släktingar till en av de avlidna, ha dröjt många år innan Nyhamnarna åter gav sig ut på fiske just den 15 september.

EN NYHAMNARE SOM går bort i hemmafärdsvatten är kapten Enok Larsson. Den 19 december 1943 på eftermiddagen gick han ut för att sätta krok och givetvis med förhoppningen att på så sätt kunna få en s k "julatorsk" Denna fisk är ju inte endast ett begrepp utan något som alla nyhamnare i långa tider betraktat som en verkligt fin omväxling till all julmaten. Kapten Larsson som var en erkänt skicklig seglare och sjöman, djärv och oförvägen, använde sig vid detta tillfälle av sin svärfars snipa då han gav sig iväg mot Lerhamn i det något disiga och gråkalla vädret med sydvästlig vind. Vad som gick snett har aldrig kunnat klarläggas ty några vittnen till olyckan fanns ej. De sista som varit i kontakt med Larsson var några torskpilkare från Lerhamn som lär ha pratat med honom när de själva var på väg i hamn. Det blev således ingen "julatorsk" den gången utan dessvärre ytterligare en tragedi då ännu en nyhamnare rycktes bort på sjön.

Ur Jubileumsskriften Nyhamns Byalag 1884-1984

Under en häftig storm den 3 oktober 1860 blevo sexton stycken fiskare från Nyhamns fiskeläge vid Kullen räddade ur dödsnöd på sjön av fiskaren Anders Carlsen från Gille fiskeläge på Seeland med ögonskenskligaste livsfara för denne själv; för vilken ädla och modiga handling H.M. Konungen, efter det densamma blivit inför honom omförmäld, behagde tilldela Anders Carlsen guldmedaljen för berömliga gärningar. Denna medalj överlämnades åt Carlsen i Höganäs förliden fredag den 4.d:s på ett särdeles vackert och högtidligt sätt.

Ur Öresunds-Posten den 9 april 1862.

Minnen från Gamla Nyhamn

Att växa upp i Nyhamn i början av 1900-talet var ett både hårt och spännande liv. Här fick unga pojkar lära av erfarna sjöfarrare och tidigt följa med ut på fiske. En av pojkarna var Arne Cronberg och han har skrivit ned sina barndomsminnen. Här är ett utdrag ur hans text.

”**Min far brukade** speja efter makrillstim – vattnet var ofördärvat, rent och friskt, och jag minns när vi omkring år 1915 omringade ett makrillstim och på 10 minuter hävade in 900 fina makrillar.

Åren 1917-1918 var jag med min fader – vi från Nyhamn jämte J. Carlsson, samt Gustav Svensson från Lerhamn på drivgarnsfiske efter sill vars säsong innefattade augusti-oktober. Detta var en god skola, men samtidigt en hård tid för en 12-års pojke. Mitt arbete var ej särskilt framträdande. Jag skulle justera, fylla med olja på samtliga lanternorna – styra båten vid sättning av drivgarnen samt när näten drogs upp.

Vi satte ut näten i solnedgången samt om allt synes väl, d.v.s. om ej näten under natten blivit överseglade av olika fartyg – vilket kunde hända – och ”länken” då skars av. Då drog vi upp näten vid ett-halvtvå-tiden på natten och så bar det iväg till Nyhamn för att ”lönna” fångsten. Alla anhöriga hjälpte till med ”lönningen”. Fiskhandlare från Göinge m.fl. trakter stodo redo med häst och vagn. Detta var innan bilismens genombrott. Detta var ju under kriget 1914-1918 så det var ont om föda – så ofta hade dessa sillprånglare en halv gris med sig i vagnen för att få förtursrätt till ett lass sill. Fiskarena vilade sig framåt eftermiddagen, då vi åter hjälptes åt att stena ett nytt ”sätter”.

Åter en ny seglats till Hornbäcksbukt. Fiskeplatserna var på den tiden: Hornbäcksbukten-Lappgrundet*, eller tvärtom beroende på strömsättningar. Detta var ju drivgarnsfiske. Vid hårt väder, och då vinden var lämplig fick Höganäs eller Helsingborg ta emot fångsten. Från Höganäs gingo vi ofta hem på natten – medan båten låg kvar.

Motorer i båtarna var då ej obligatoriska – men 1920 var det 4 st motorbåtar i Nyhamn. Motorerna då var ofta svårstartade – de värmdes upp med blåslampa. Någon fyr fanns ej i Nyhamn, så mor satte i regel en stor bordslampa i vår veranda – för att lysa oss hem.



Arne Cronberg, 1906-1993, gick trädgårdsutbildning i Köpenhamn och Tyskland och arbetade i Helsingbords parkförvaltning hela sitt yrkesliv. Han var också en mycket duktig violinist och komponerade egen musik.



Stelegången 1 – här bodde Arne Cronberg i hela sitt liv. Hans far, Janne Cronberg, drev en lanthandel i huset och hans mor sålde sytillbehör.
Bild: Höganäs museum.

I sillfisket 1917-1918 fiskade även småbåtar (snipor) sill på den danska sidan sundet. Två äldre män – Nils Olsson och Sven Tambo fiskade då i varsin gamla snipa. Nils Olsson fiskade alltid ensam i sin snipa – av oss benämnd ’likkistan’. En oförvägen man. Sven Tambo hade ofta sin dotterson, Birger Bernhardsson, med sig – och allt gick väl.

Hos N.P. Lund var jag med 1919-1920 och fiskade sill som hjälpreda och 1/6 lott. 1920 började sillfisket stagnera och sedan dess har det alltmera minskat.

N.P. Lund var en stor och stark man och när han på våren målat sin båt och gjort den sjöklar, körde han ned den till hamnen på en ”rullebör” trots att båtens längd och gatans bredd var ungefär lika.

De, för oss pojkar, i särklass intressantaste gubbarna var Tin Jönsson och Ekberg. Ingen kunde ljuga så trovärdigt som dessa två. De bodde båda nära den välkända ”ruffen” och tillbringade sin mesta tid på ljugarebänken. Vi ungdomar insöpo gärna allt som flödade ur deras munnar och försökte i regel skilja på rätt och orätt – men dessa gamla sjöfolk, vilka kanske tillbringat mera tid på andra sidan jordklotet – trodde man ju gärna på. Ofta drog sig den ungdomliga publiken bort till Per Cronbergs fiskebod Vega där det ofta bjöds rafflande historier i en rikligt dekorerad lokal. Tankespråket ”Tål intet ont i världen, men var glad åt allt gott”, gav ju den rätta stämningen och Per Cronberg var en stor glädjespridare. Kanske en av de största i dessa trakter.

Nyhamn utvecklades till ett samhälle med gatlyktor, motorbåtar och semestersamhälle för badgäster. År 1919 påbörjades elektrifieringen. År 1936 ersattes gamla brokaret med en hamnarm av betong. Vi som då växte upp saknade vår gamla idyll.”

Arne Cronberg 7/3-86

*Lappegrund – dansk fyrskeppstation strax norr om Kronborg, 1882-1969.



En riktig bokhandel, riktigt nära.

Böcker är sköna fysiska föremål som man gärna är nära och helst måste ta i. Innan man bestämmer sig, alltså. Hos oss hittar du tusentals titlar i vad vi tillsammans med det du behöver till kontoret, kallar fullsortiment.

Författarmöten, Fredagar med Ellen och andra evenemang är också inslag som ligger oss nära. Och så kaffe förstås - riktigt kaffe. Välkommen. Riktigt varmt välkommen!

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Mån-fre 10-18 och lör 10-15.



HÖGANÄS

Bokhandel

&CAPPUCCINO


LÄNSBERGS

Din kustnära fastighetsmäklare

Med sikte på den bästa fastighetsaffären

Vi bor, lever och verkar på Kullahalvön.
Med andra ord – vi har kunskaperna som
du behöver för att göra den bästa
fastighetsaffären på en plats vi älskar.

Varmt välkommen!

www.lansbergs.se

Köpmansgatan 1 a | Höganäs | Telefon: 042-33 08 09





Blåfenad tonfisk fångad på bild den 23 augusti i år vid territorialgränsen väst Måseskär.
– Magisk upplevelse och ett minne för livet, säger fotografen, som var ute och letade i flera dagar innan tillfället dök upp.

Foto: Patrik Eld

Blåfenad tonfisk åter på besök vid våra kuster

I början av september var jag i Arild och badade vid Tussans badplats. Där fick jag uppleva tonfisk som jagade i ytan och gjorde kraftfulla hopp för att fånga småfisk, troligen makrill.

NÄR DE DUNSADE ner i vattnet igen hördes ljudliga plask som om någon "hoppat kanonkula" alldeles intill mig. Det var en mäktig upplevelse och jag stod förstummad en lång stund.

EFTER DET HAR jag hört ett flertal andra som sett hoppande tonfisk både i Skälderviken och i Öresund. Oerhört glädjande tycker jag då tonfisken i stort varit försvunnen från våra farvatten i drygt 50 år. Jag ser det som ett tecken på att vattenkvaliteten blivit bättre och därmed också tillgången på bytesfisk som huvudsakligen utgörs av makrill, sill, tobis och en och annan bläckfisk.

ETT MER REGLERAT fiske har säkert också hjälpt till då tonfisken förr till stor del utgjorde bifångst vid annat fiske. Så chanserna att få se tonfisk en bit utanför Nyhamn var goda under perioden augusti till oktober i år, vilket har bekräftats av en god vän som ofta seglar här i norra Öresund. Sedan fem år tillbaka driver Sveriges Lantbruksuniversitet SLU ett långsiktigt forskningsprojekt där man märker den blåfenade tonfisken med satelitsändare för att kunna spåra deras vandring över Atlanten.

ATLANTISK BLÅFENAD TONFISK (*Thunnus thynnus*) är av makrillsläktet och föds och förnygrar sig främst i Medelhavet och i Mexikanska golfen. De andas genom att få syre till följd av ett ständigt flöde av vatten genom gälarna och kvävs således om de inte ständigt rör sig och det med öppen mun.

DERAS APTIT ÄR stor vilket kan förklara deras stora kroppsvikt och muskulatur och de jagar i flock. Ett flertal tonfiskar grupperar sig kring stim av mindre fisk och driver dem upp

emot ytan, sen jagar de genom stimmet vilket ofta leder till hög fart och höga hopp. En jagande tonfisk kan nå upp till en fart på ca 70 km/h, dvs osannolika 40 knop! Dessutom jagar den på många olika djup och kan snabbt förflytta sig från ytvattnet till omkring 1000 meters djup, men håller sig oftast i ytvattnet där det finns mer byten än nere i djupen.

I SVERIGE LANDADES den först i början av 1900-talet och 1942 blev toppåret med så mycket som 2 068 ton! Man fiskade aktivt längs Västkusten och icke minst i Öresund.

DEN MEST KÄNDE (nöjes-) fiskaren var jägmästare Arvid Carlander i Helsingborg. Han lät bygga en båt som var speciellt utrustad för fiske efter tonfisk med kraftig motor och en väl förankrad stol med "säkerhetsbälten". Det var väldiga krafter inblandade när man skulle fånga tonfisk på flera hundra kilo och utan rejäla grejor hade man lätt kunnat dras överbord. Även Kung Gustaf VI Adolf deltog ibland i fisket utanför sitt slott Sofiero.

MESTADELS LANDADES FISK på upp till ca 300 kilo (rekordet i Öresund var 325 kg av Carlander) och med en längd av omkring 3 meter. Men i Kanada har man fått upp tonfiskar på ca 4,5 meter och med en vikt på omkring 680 kg.



EN FASCINERANDE FISK som nu återkommit till våra farvatten så njut nu av de ni ser men var också medvetna om att den fredades på 60/70-talet så "se men inte röra"!

Axel Bergenfelt

Arvid Carlander, den förste som bedrivit big fishing i Öresund, med nyfiskad tuna. Ur Nordisk Familjeboks Sportlexikon.



ADVENTSMINGEL MED AVSTÅND 😊!

Öppet: 26/11, 10/12, 11/12, 17/12, 18/12 och enl ök.
KI 16-18.

Jag kommer även att ha försäljning utomhus och bjuder
på värmande dryck och brasa. VÄLKOMNA!



Angelika Bergman • Sven Bonasväg 12 • 070-334 51 20
info@angelikabergman.se • angelikabergman.se



Liljegatan 1, 163 33 Höganäs
Telefon 073-318 51 98

Vi utför alla sorters elinstallationer inom nybyggnation, renoveringar, ombyggnader, värmepumpar & olika värmesystem.

Vi är även godkända och certifierade för lantbruk, hästgårdar och trädgårdsmästeri.

Vi utför "säker gård" som sänker dina försäkringspremier radikalt.

- Full elbehörighet
- Godkänd för F-skattsedel
- Fri konsultation
- Fri offert
- Rotavdrag
- Goda referenser

Blåsväder gav bryggan ett ovälkommet lyft

Vår välbesökta badbrygga stod hel och fin ända fram till den 23 september då en storm svepte in med ca 30 sekundmeter i byarna och med en vattennivå som var ca 1,3 meter högre än normalt.

TRE AV DE senaste fyra åren har badbryggan utsatts för storm och högvatten i september. Vi borde kanske ta in den tidigare, men det är många som gärna vill bada ända in i oktober. Så det känns ändå som att det är värt att chansa och inte ta in den för tidigt.

MEN MED ENDAST ett par dagars varsel om storm, och svårighet att samla "strandgruppen" på vardagar, fick bryggan åter igen erfara vattnets krafter. "Pensionärstrappan" lade sig på botten, någon flake och ett par bänkar slogs itu och sju flakar spreds längs stranden ända ner till Skärskroken. Ytterligare flakar lossnade men låg kvar på bryggan. Stegarna och hela underredet var dock intakt.

DET BLEV EN del extra arbete följande söndag då vi först fick samla in de ivägflutna flakarna och lägga tillbaka dem på bryggan (för att vi skulle kunna ta oss ända ut och ta in staket, stegar m.m.) och sedan lyfta in dem igen. Men det gick på några timmar. Senare fiskade Tomas Svensson upp trappan med sin traktor. Tack alla ni som hjälpte till!

FLOTTEN HAR KLARAT säsongen utan problem och den tog vi upp i mitten av september. Sen fick den stå lutad mot en tall vid Pulkabacken och rinna av i några veckor. Den suger åt sig rätt mycket vatten under en säsong men ställer man den på högkant så torkar den ur inför vinter-vilan vid toan.



24 september – dagen efter stormen.

Foto: Axel Bergenfelt

STRANDTOAN HAR FÅTT vara ifred från klottrare i sommar, och har klarat sig utan skadegörelse i någon större omfattning. Skönt för en gångs skull!

VÅRA STRANDFOGDAR, Sam Cronberg och Bella Ingvarsson, har gjort ett gott jobb i sommar – med sophantering, renhållning av bryggan och notering av vattentemperaturen.

"Strandgruppen" – dvs Bojan Kos, Daniel Björnson och Axel Bergenfelt med hjälp av andra frivilliga.



Kontorshuset
i
Nyhamnsläge

Det lilla och
charmiga
kontorshottellet
vid hamnen

Kontakt: Hans Grönwall
Tel 0703-24 91 80

Exteriört & Interiört
Inspiration, ideér, skisser till ditt projekt
Ritningar, bygglov



www.ljungbergs-id.se
Lillaskärsvägen 4, 263 75 Nyhamnsläge
0707-25 30 90, lars@ljungbergs-id.se

Behöver du implantat för att ersätta förlorade tänder?

Lång erfarenhet av implantatbehandling

www.tandlakarenordstrand.se



Nordstrand

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand

Krappervägen 115
263 76 Nyhamnsläge
tel 042-34 48 03



- PLISSÉGARDINER
- MARKISER
- PERSIENNER
- RULLGARDINER
- LAMELLGARDINER

BESÖK VÅR BUTIK VID
HÖGANÄS SALUHALL

Tel 042 - 22 22 44 www.plisseexperten.se

NYHAMNS BYFÖRENING

#2/21

NYHAMNSBLADET

REDAKTION

Anne Avén (redaktör & layout), Axel Bergenfelt, Birgitta von Schéele, Paul Adam (annonser)

ANSVARIG UTGIVARE

Axel Bergenfelt

TRYCK

Indieprints i Höganäs – www.indieprints.se

UTGIVNING

Två gånger om året, i juni och till 1:a advent. Delas ut till samtliga hushåll och näringsidkare i Nyhamnsläge.

Finns också som pdf på www.nyhamnslage.nu

KONTAKTA REDAKTIONEN

Hör gärna av er med synpunkter, idéer, texter & bilder till:

Anne Avén, tel 0763–202011

anne.nyhamnslage@gmail.com

ANNONSERING

Annonsansvarig: Paul Adam, tel 0702-542083

E-post: palleadam.52@gmail.com

ANNONSPRISLISTA

Annonsformat	b x h mm	Pris
1/1 sida (baksidan)	179 x 257	2.200:–
1/2 sida	178 x 120	1.000:–
1/4 sida	86 x 120	700:–
1/8 sida	86 x 58	500:–

Tidningens format A4, 210 x 297

Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF

SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET

Medlemsavgift för 2022:

- Enskild person **122 kr**
- Hushåll **222 kr**

Bidrag med valfritt belopp till:

- Tångfonden – tångrensning på stranden vid badbryggan
- Bryggfonden – reparation och underhåll av badbryggan
- Övrigt, t ex Nyhamnsbladet

Betala till Nyhamns Byförening på

Bankgiro 5436–8485

Swish Nr. 123 174 44 08

Ange ditt namn och ändamål.



KONTAKTA BYFÖRENINGEN



nyhamnsbyaforening@gmail.com

Ordförande Axel Bergenfelt, tel 0709-648494

axel.bergenfelt@gmail.com

www.nyhamnslage.nu



Nyhamns Byförening har sitt ursprung i Nyhamns Badortsförening. Byföreningens verksamhet spänner över hela Nyhamnsläge.

- Valborgsfirande på fäladen norr om byn
- Strandmiljön med tångrensning vid behov
- Underhåll av brygga och flotte
- Skötsel av strandtoa och bänkar
- Midsommarfirande på ängen vid bryggan
- Nyhamnsbladet två gånger per år
- Byrådsmöten med andra byföreningar och kommunen
- Julgranen
- Föra dialog med kommunen i frågor som rör Nyhamn
- Att skapa ett forum för utveckling och bevarande av byn

BYFÖRENINGENS STYRELSE:

AXEL BERGENFELT – ORDFÖRANDE

DANIEL BJÖRNSSON

SVERKER INGVARSON

BOJAN KOS

ULRIKA INGVARSON

ANNE AVÉN

BIRGITTA VON SCHÉELE

PAUL ADAM

HELEN LINDGREN – SUPPLEANT



I VÅR NORRLÄNDSKA HÖRNA

Viltfångad röding
Reninnerfilé
Renskav • 100 % kött
Souvas • lättrokt renskav
Älgstek och älgfärs
Äkta Kalixlöjrom
m.m.



Följ oss på
Facebook
ICA Nära Skeppet

Skeppet • Nyhamnsläge

Öppet alla dagar 08–21 året runt

ICA
nära