

NYHAMNSBLADET

NYHAMNS BYFÖRENINGIS MAGASIN UTKOMMER TVÅ GÅNGER PER ÅR TILL ALLA HUSHÅLL OCH NÄRINGSIDKARE I NYHAMN MED OMNEJD



Det var inte någon trängsel bland badande på bryggan den här julidagen 2017, men man kan ändå ha stort nöje av ett bryggbesök.
Foto: Björn Avén

VINTERNUMMER MED MÅNGA SOMMARMINNEN



DIGITALT LÄRANDE
PÅ NYHAMNSSKOLAN

sidan 16-17



SOS! SOS! MASTBROTT!

sidan 19

Kära Nyhamnsbor!

Detta är en vädjan om att hjälpa till med återväxten inom våra ideella verksamheter i byn och bygden.

Byföreningen, Byalaget, Hamnens Vänner, Brunnby FF, Kullens Skutseglare, Röde Orm, och många flera, är de ideella föreningar som ser till att traditionerna upprätthålls, barn och unga lär sig segla småbåt liksom skuta, spela fotboll, mala mjöl vid Bräcke mölla och mycket annat. Allt hänger på att folk engagerar sig och inte alltid förväntar sig att "någon annan" skall göra det möjligt. För att inte tala om den tillfredsställelse ett aktivt deltagande ger, många nya vänner och för de som är nyinflyttade till Nyhamn en god möjlighet att komma in i gemenskapen.

Genom mitt engagemang i många av dessa föreningar har jag sett att det är svårt att få in nya krafter – men dessa behövs verkligen. Allt kan inte hänga på en handfull personer som oftast är väl över de 50. Tänk om midsommardansen ställdes in, seglarskolan slutade, vingarna på Bräcke mölla slutade att snurra med vinden – vilket ramaskri det skulle bli!

Välkommen att vara med i gemenskapen och bidra med en hjälpande hand för att hålla liv i byn och bygden!



Foto: Charlotte Westrell

Och till alla er som redan hjälper till i de ideella verksamheterna vill jag rikta ett stort TACK – era insatser uppskattas och behövs.

Jag skriver dessa rader i mitten av november då det nästan är som mörkast – men håll ut för snart vänder det mot ljusare tider igen!

God Jul och Gott Nytt År!

Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns byförening

Sommaren 2017

Även om vi vuxna kanske minns årets sommar som blåsig, kall och regnig så var det faktiskt många fina dagar också. Och för barn blir det väl sommar ändå!



Foto: Ellinor Avén



Foto: Hans Johansson



Foto: Anne Avén

Men byföreningens traditionella midsommarsfirande blev en blöt tillställning. Just när dansen skulle börja överfölls vi av regn i stora mängder. Många flydde fältet, men andra stannade kvar och det blev både dans och lekar i vanlig ordning.

Red.

Möte med Höganäs kommun



Den 18 oktober hade vi på vårt initiativ ett möte med Höganäs kommun. Ett bra möte där vi avhandlade ett flertal punkter, nedan kortfattade:

EROSIONEN vid Stelegången: Kommunen har beställt en specialstudie av ett konsultbolag och då gäller det Stelegången i Nyhamn och ett par strandsträckor i Häljaröd och Jonstorp. Resultatet som går ut på att skapa en mer varaktig lösning på erosionsproblemen presenterades för en arbetsgrupp under Kommunstyrelsen den 14/11. Åtgärder kan förväntas under 2018.

ÖVERSIKTSPLANEN: Väg 111 östlig dragning samt byggnation av bostäder m.m. kring ICA Skeppet och idrottsplanen. Intresse och konkreta planer finns men det kommer ta flera år innan de kommer att förverkligas. Det som står först på tur är bygge av vårdboende invid Nyhamnsgården. Först skall Stinsängens förskola rivas (2018) och sen kan man förvänta sig byggstart inom några år.

FÖRSLAG ATT PLANTERA träd vid Brovägen/Nyhamnsgården framfördes: Kommunen anser detta vara ett bra förslag och ser gärna att fler träd planteras vilket man vill medverka till.

VÄXTLIGHET KRING TOAN vid bryggan, kostnader för soptunnor samt bidrag till bryggan diskuterades: Kommunen ser över frågorna och tror sig kunna bidra i viss mån.

KOMMUNENS PLANER PÅ enkel fotbollsplan vid Strandbackens förskola resp. linbana och gunga i Klätterskogen berördes: Vi i BYF är positiva till dessa idéer men vill pejla bybornas inställning genom att lägga ut info på Facebook, vilket även skett. Vi avvaktar resultatet.

Axel Bergenfelt & Sverker Ingvarson
Nyhamns byförenings styrelse

Rättelse / Förtydligande

På sidan 3 i förra numret av Nyhamnsbladet (nr 1:2017) i artikeln om Stelegången stod det "muddringsmassor" (dvs sådant som kunde ha grävts upp ifrån botten på hamnen). Nyhamns Byalag har påpekat att det inte rörde sig om detta utan om helt vanliga schaktmassor (dvs sand, grus, sten) ifrån stranden norr om hamnen.

Byföreningen beklagar om någon läsare fått felaktiga associationer med anledning av detta misstag i texten.



SPARBANKSSTIFTELSEN
GRIPEN

i samarbete med Swedbank

Bengtssons optik

OPTIKERN NÄRA DIG.

I samarbete med ögonläkare och med toppmodern utrustning, erbjuder vi dig det du behöver

Synundersökning	Körkortstest
Ögonhälsoundersökning	Kontaktlinser
Nattlinser/Myopikontroll	Speciallinser

Egen verkstad med sliperi

Vi jobbar med härliga varumärken, har ett brett sortiment av bågar och kunnig personal för ditt bästa

Välkommen till oss!

BENGTSSONS OPTIK
HÖGANÄS

www.bengtssonsoptik.se - 042/33 10 76



En doft av nygrillad sill i hamnen

I skrivande stund, en kulen dag i oktober, känns det gott att tänka på sommarens sillakvällar i hamnen i Nyhamn. Trots varannandagsvädret lyckades gänget som håller i "sillagrillningen" genomföra alla utom en av de inplanerade fredagskvällarna 2017, från 30 juni till 25 augusti.

SOM MEST UTSPISAS gott och väl över tvåhundra gäster med nygrillad sill med goda tillbehör. Det finns inlagd sill, gubbröra och korv också. Kaffe och kakor serveras dessutom. Och alla de (många!) som har tur vinner choklad i lotteriet.

Man bänkar sig bland kända och okända gäster, bybor eller tillresta. När det är som flest besökare får några ta till gräsmattan och "bänka" sig där också. Alla är välkomna, ung som gammal.

DET ÄR BRA att ha med egen tallrik, bestick och glas, vilket sparar miljön och blåser dessutom inte bort lika lätt som engångs. Oftast har man med sig egen dryck också, vilket kanske höjer stämningen ytterligare. Betalning görs efter att man ätit färdigt och man räknar själv ut vad man är skyldig.

MÅNGA FRIVILLIGA KRAFTER

Någon eller några måste väl hålla i detta omfattande arrangemang? En arbetsgrupp om 60-70 personer ställer upp och turas om. Fem personer per kväll behövs "ute" med sillagrillning och servering av tillbehör. Fyra personer jobbar "inne" med alla förberedelser som att smöra bröd, koka kaffe, portionera ut kaffebröd och förbereda lotteriet.

BAKOM ALLT DETTA krävs planering på lång och kort sikt. Hamnens Väners styrelse bestämmer inriktning och antal kvällar. Ordförande Kaj Arenbo har huvudansvaret både för veckoplanering med inköp (hur många gäster - hur mycket sill?) och för att alla föreskrifter från Livsmedelsverket följs. Tillsammans med fru Marita Arenbo går Kaj igenom alla förberedelser. Både Kaj och Marita vill dock på det bestämdaste framhålla att sillakvällarna är ett teamwork. Att hålla koll på väderutsikterna är nog det viktigaste och svåraste. Kan vi genomföra kvällen? Hur många gäster kommer?

VALDE HAVET OCH FLYTTADE TILL NYHAMN

Kaj och Marita Arenbo blev förtjusta i Nyhamn och flyttade hit från Perstorp för 30 år sedan. Marita som tycker om att jobba med människor hittade jobb inom äldreomsorgen. Kaj arbetade i Helsingborg och kunde lika gärna pendla från Nyhamn. Han längtade till havet och



Kaj Arenbo



Marita Arenbo

fisket och skaffade en fiskebåt. Inte kunde de väl då ana att de senare, i flera år, skulle viga ett antal sommarkvällar till sillakvällar i hamnen?

Alla som vill vara med som medlem eller i arbetsgruppen är välkomna!

Hamnens Väner är en ideell förening vars mål och verksamhet är inriktad på att öka trivselen i hamnen för medlemmar, boende och besökare. Hamnens Väner består av ett antal frivilliga krafter som serverar fika och korv vid Byalagets arbetsdagar i hamnen och arrangerar de uppskattade Sillakvällarna på sommarfredagar. Överskottet av verksamheten används till olika kvalitets- och trivselskapande investeringar.

Medlemskapet för 2017 kostar endast 50:-/person.

Läs mer: Nyhamnsbyalag.se/hamnens-vanner

EN ROLIG TILLSTÄLLNING

Marita tycker att förberedelserna inför sillakvällarna är roliga och är glad för alla som kommer och för det som de gör. Det märks när man kommer ner och bänkar sig, för Marita kommer fram med en duk till bordet och hälsar välkommen. Borta vid borden med tillbehör står Kaj och ler och ser till att allt fungerar till gästernas belåtenhet. Övriga i arbetsgruppen för kvällen ser glada ut när de steker sill och serverar tillbehör.

Sköna sommarkvällar ett antal fredagar i Nyhamns hamn! Allt detta ideella arbete ger också en hel del pengar som kommer många tillgodo. Tack Hamnens väner!

Text: Gunilla Wingertz

Foto: Hans Johansson

PLISSÉ EXPERTEN

Plisségardiner i nytt ljus

Ge ditt hem en ny inramning med vackra, flexibla och funktionella plisségardiner. Med sin stilrena design skyddar de mot sol, värme och insyn. De kan dras både uppifrån och ner - eller nerifrån och upp och är dessutom enkla att montera. Varmt välkommen till vårt showroom för mer inspiration och personlig rådgivning, på Magasin 36 vid Höganäs Saluhall.

042-22 22 44 / info@plisseexperten.se / www.plisseexperten.se



STÄD | TRÄDGÅRD | FASTIGHETSSERVICE
RENFAST

www.renfast.nu

*Maritas
blomsterglädje*

Storgatan 24 • Höganäs

042-34 11 12

Måndag-Fredag 10-18

Lördagar 10-15

Söndagar 10-13

Välkomna önskar
Marita, Emma, Carola
och Sofie



★ Vi hjälper dig med blommor till alla tillfällen: fest, bröllop, begravning

★ Vi kör bud i hela Kullabygden

★ Vi skickar blommor över världen med Euroflorist och Interflora.

★ Kvalitet, stort utbud och bästa servicen hos oss

★ Butiken är välfylld med snittblommor, krukväxter, krukor, lyktor och mycket annat fint till jul

Biodling - till glädje och nytta



Anna Lena vid sin bikupa. Foto: Peter Sandell

DE FÖRSTA DAGARNA stannade bina inne i kupan men skickade ut spejare för att utforska omgivningen. Genom dans förmedlar de information till sina medsystrar om var nektar och pollen kan finnas. Ett bi kan flyga ca 3 km från kupan för att finna mat.

UNDER SOMMAREN växer samhället i antal bin och som mest kan det vara 60.000 individer. Deras uppgift är att samla inför vintern. Som biodlare håller du koll på att bina mår bra och följer rekommendationer att bekämpa ohyra och sjukdomar.

ATT SKAFFA BIN är som att skaffa hund, nya bekanskap görs genom att folk stannar till och frågar om bina, och grannarna berättar att de haft besök i sina blommor. Mitt i

sommaren lät vi delar av gräsmattan växa eftersom där var mycket vitklöver som ger god honung, och även en granne längre bort på vägen lät sin gräsmatta växa.

NÄR HÖSTEN KOMMER och den sista slungningen av honung är gjord matas bina med sockerlösning för att de skall klara vintern. Samhället reduceras till ca 12.000 individer. De samlas till ett klot med drottningen i mitten och tillsammans håller de värmen hela vintern.

ATT FÅ FÖLJA dessa fascinerande små vänner gör en glad!

Anna-Lena Blomquist Sandell



Fortsättning följer i sommarnumret.

I bisamhället finns:

- en **drottning** som lägger ägg.
- några tusen **drönare** vars uppgift är att para sig med drottningen.
- 20 000-70 000 **arbetsbin** som städar, matar yngel, bygger vaxkakor, vaktar bikupan och den sista tiden av sitt liv samlar de honung.

I slutet av maj flyttade ett bisamhälle in på Briggvägen. Att bli hyresvärd för bin är att bidra till en bra miljö. Dessa små innevånare behövs för att naturen skall utvecklas och blomstra.

EFTER ATT HA frågat närmsta grannarna om de har något emot bin, vilket de inte hade, skickades en anmälan till Länsstyrelsen. Att skaffa ett bisamhälle kräver kunskap så hyresvärden (jag) anmälde mig till en kurs i bihantering med start hösten 2016. När bina flyttade in fanns den teoretiska kunskapen.

TRÄDGÅRDEN FÖRBEREDES för en bra placering av samhället med tanke på solljus och vind. Även nyplanteringar av lökar och blommor inriktades mot vad bina tycker om.

Att vara nybörjare med teoretisk kunskap är en bra början, men hur är det i verkligheten? Efter att ha gått med i Kullabygdens Biodlarförening utsågs efter önskemål en mentor som är ett stort stöd.

När ett bisamhälle flyttas över sockengränsen skall en bitillsynsman inspektera samhället. Bina som kom till Briggvägen är av rasen Ligustica-bin.

Vi utför alla sorters elinstallationer inom nybyggnation, renoveringar, ombyggnader, värmepumpar & olika värmesystem.

Vi är även godkända och certifierade för lantbruk, hästgårdar och trädgårdsmästeri

Vi utför "säker gård" som sänker dina försäkringspremier radikalt

Full Elbehörighet

Godkänd för F-skattsedel

Goda referenser

Rot-Avdrag

Fri konsultation

Fri offert



Liljegatan 1 163 33 Höganäs
 Telefon 073-3185198

Inred Marint!

Sjöbutiken www.sjobutiken.se & Köpmansgatan 14, 263 38 Höganäs

Exteriört & Interiört
 Inspiration, idéer, skisser till ditt projekt
 Ritningar, bygglov

LJUNGBERG'S
 INTERIÖR & DESIGN
 ARKITEKTER

Lillaskärsvägen 4, 263 75 Nyhamnsläge
 0707-25 30 90, lars@ljungbergs-id.se

Gibrand *The house of design*

Läderkollektion
 – egen verkstad med 6 guldsmeder

169:-
 169:-
 369:-
 398:-

Guldshop

Åstorp 042-599 40, Höganäs 042-34 06 23 www.guldshop.com

Skeppets "varningsskylt" är bra service



Foto: Gunilla Wingertz

På ICA Skeppet försöker man ständigt känna av kundernas behov och vill utveckla sin service. Skylten vid vägen kan vara viktig information till turister på väg till Mölle och Kullaberg, tycker butiksinnehavaren Johannes Samuelsson.

Inne i butiken kommer det också att bli förnyelse. Nya kassor med självutcheckning, väldigt lika de som finns på IKEA, kommer att komplettera de vanliga kassorna.


– Det kommer att ge många fördelar, menar Johannes. Det minskar kötiden när det är som mest kunder i affären, det frigör personal som kan vara behjälplig på annat sätt och förebygger arbetsbelastningsskador.

Det kommer inte att innebära någon minskning av personal. När de nya kassorna är på plats vet inte Johannes, men gissar att det blir i början av våren.

Anne Avén



Hallå tomten, platta paket ger mer plats i säcken!

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. info@hoganasbokhandel.se
 Öppet **ALLA** dagar fram till jul: mån–fre 10–18, lör 10–15 och sön 11–15!  HÖGANÄS *Bokhandel* & CAPPUCCINO



Valvet

När du ska köpa eller
sälja en bodröm.
valvet.se

Välkommen till
Jennys Hårvård

Salongen för hela familjen!

Öppet tisdag-fredag.

Kvällsöppet tisdag & torsdag efter tidsbokning.

Ring & boka tid 042-34 46 61



Jennys Hårvård

@jennysharvardnyhamnslage

www.jennysharvard.se

Krupperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE

Tandläkaren i Nyhamnsläge

Vi tar emot hela familjen! Från nyfödd och uppåt.
Implantatbehandling och allmän vuxentandvård.

Besök gärna vår hemsida:
www.tandlakarenordstrand.se

Välkomna



Tandläkare Carl-Erik Nordstrand

Krupperupsvägen 115
263 76 Nyhamnsläge
telefon 042-34 48 03

**PREMIÄR FÖR
NYA SWIFT!**



FÖR FLER

Välkommen att testa
testvinnaren nya Swift.



NYA SWIFT
FRÅN
139.900:-

TH BILGRUPPEN AB
Din Suzuki-handlare i Helsingborg
Telefon 042-16 50 50
Hörnet Florettg/Mörsareg 10, Berga ind omr Helsingborg.
Mån-Tors 9-18, Fre 9-17, Lörd 11-14 • www.thbilgruppen.se

**NYA MAZDA CX-5
VÄNTAR PÅ DIG**



MAZDA CX-5

Den testvinnande SUV-en Mazda CX-5 är här i en ny skepnad. Förbättrad på punkt efter punkt. Ännu säkrare. Ännu bekvämare. Ännu mer tekniskt avancerad. Och framförallt: ännu roligare att köra.

Kom in och låt oss visa vad alla nya finesser betyder för säkerheten, komforten och känslan bakom ratten. Välkommen in till oss och bli en av de första att provköra nya Mazda CX-5.

mazda.se

PRIS FRÅN: 244 900:-

ZOOM-ZOOM

Bränsledekl. bl. körn. 5,0-7,1 l/100 km, CO₂ 132-162 g/km. Tioårsgarantin innefattar 3 års fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se.

TH BILGRUPPEN AB
Din Mazda-handlare i Helsingborg
Telefon: 042-16 50 50

Hörnet Florettgatan/Mörsaregatan 10
Berga ind omr Helsingborg
Må-To 9-18, Fr 9-17, Lör 11-14 • www.thbilgruppen.se





Foto: Bo Agardh, 2016-01-21

Brunnby kyrkby - vart tog "huvudstaden" vägen?

Byarna runt Nyhamn, del 3

Jag färdas på Krapperups Kyrkoväg från väster mot öster, från solnedgång mot soluppgång, från Krapperups slott mot Brunnby kyrkby. Vägen går genom ett böljande landskap med odlingsfält genombrutna av mindre skogsdungar och ägogränser förstärkta med gärdesgårdar. Närmare Brunnby blir det en sista uppförbacke vid passage av Trullshög eller Klockarens hassle.

Platsen kan under äldre tider ha använts som kultplats. Från höjden kan man under vinterhalvåret se Hallandsåsen i norr, Svedberga kulle i sydost, Kristinelund i söder och Öresund och delar av nordöstra Själland i sydväst. Det är inte underligt att besökande stannar till för att beskåda naturen och dess böljande landskap.

Området kring Görse källa har fungerat som kommunal vattentäkt. Hit har de boende under början av 1900-talet färdats för att tvätta och hämta vatten, säkerligen också i äldre tider. Möjligen kan ortnamnet Brunnby ha sitt ursprung hämtat från denna källa - Brunn-by. Ungefär mitt emellan den forna kultplatsen och källan uppfördes i slutet av 1100-talet Brunnby kyrka.

BRUNNBY SOCKEN OCH KOMMUN

På 1500-talet, då Skåne fortfarande var danskt, nämns "Brundtbye Sogn" och "Bröndbye Sogn". Brunnby är socknens äldsta bebyggelsenamn och sedan Skåne blev svenskt, år 1658, genomfördes olika kommunreformer. När 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft bildades Brunnby kommun. Centralort var Brunnby kyrkby, där även kommunalhuset låg. Kommunen påverkades inte av kommunreformen 1952, men 1971 gick den upp i Höganäs kommun.

SKOLOR

Brunnbys första skola i kommunal regi byggdes år 1848. En ny skola byggdes 1929. Grundskoleverksamheten i Brunnby avvecklades i samband med Höganäs kommuns satsning på Nyhamnskolan år 1975.

År 1992 återupptogs Brunnby Skola en grundskola med låg-, mellan- och högstadium samt, i de tidigare bostadshusen väster om skolbyggnaden, förskola.

TELEFON OCH ELEKTRISK STRÖM

Brunnby telefonstation startade år 1901 med sju abonnenter. Den sköttes då av Gustava o Hilda Jönsson som också hade ett sockerkaksbageri. Greta Möller och hennes syster Anna fungerade som växeltelefonister från 1933 till 1953 då en automatstation inkopplades. Byn elektrifierades i december 1930.

ÅLDERDOMSHEM OCH SJUKSTUGA

Brunnby ålderdomshem uppfördes 1897. Under 1960-talet fick ålderdomshemmet namnet Björkhaga, men avvecklades 1988 då servicehemmet Nyhamnsgården invigdes. En sjukstuga byggdes ca år 1900. Den fungerade först som epidemisjukhus och år 1940 blev den ombyggd till lägenheter med distriktssköterskemottagning.

BEBYGGELSE

Byn ligger utmed den urgamla landsvägen norrut från Helsingborg som via Allerum och Jonstorp förde vidare mot Kullen. Vägen har delvis bibehållit sin gamla sträckning, anpassad till topografi och äldre ägogränser. Mellan Brunnby och Krapperup leder en senare tillkommen, ståndsmässigt rak väg närmast att betrakta som kyrkväg.

PRÄSTGÅRDEN

Prästgården låg omedelbart norr om och i anslutning till kyrkogården, och bestod på 1700-talet av en fyrålgad gård. Den västra gårdsdelen är den enda resterande byggnaden från ursprungsgården som finns kvar. Den byggdes om 1921-1922 och fungerade som prästgård fram till 2004 då ombyggnad till det nuvarande församlingshemmet genomfördes.

KLOCKAREGÅRDEN, POSTEN OCH BANKEN

Klockaregården från 1600-talet låg strax nordväst om kyrkan. Klockaren hade även hand om postkontoret som öppnades 1875. Klockaregården revs 1955. Den nya organistbostaden, nuvarande pastorsexpeditionen, fungerade som postkontor under perioden 1955 – 1963, då posten lades ned och flyttade till Arild.

Brunnby sparbank startades 1883 och dåvarande klockaren tjänstgjorde även som kamrer. Banken flyttades 1964 till Nyhamnsläge och fungerade där som Brunnby sparbank fram till 1976 då den slogs samman med Sparbanken i Höganäs.

FÖRSAMLINGSHEM

Uppgifter hämtade från Bertil Åstrands bok "Brunnby kyrka och kapellen i Arild och Mölle":

Redan under 1930-talet, då församlingens kyrkliga ungdomskrets bildades, användes den gamla mellanskolan i kyrkbyn – som vid det nya skolhusets tillkomst (1929) blivit överflödigt – som lokal för ungdomsverksamheten.

Ett nytt församlingshem byggdes 1971. Det avyttrades till privat ägare i samband med att prästgården 2004 iordningställdes som församlingshem.

MISSIONSHUSET

Missionshuset invigdes 1870 och såldes 1993 till en privatperson.

ÖVRIGA VERKSAMHETER

Taxirörelse, drevs av Oskar "Bil" Nilsson som år 1912 köpte en drockbil, Scania Vabis Landaulette. Verksamheten avvecklades år 1958.

I slutet av 1800-talet pågick **skomakeri** och **skrädderi** i olika byggnader.

Agardhs lanthandel, som innan tillstånd getts av länsstyrelsen, startat försäljning som sluten bod. Kunderna fick gå in "bakvägen", d v s passera bostadsrummen, och plocka varorna direkt från lagret. Öppen handelsbod fick bara bedrivas 3 mil från Helsingborg.

ICA-nära Skutan uppfördes 1946 och gjordes om till snabbköp 1963. Tredje innehavaren, Per och Tina Fredriksson, avslutade affärsrörelsen i september 2017 efter att ha drivit verksamheten i drygt tjugosju år. En epok gick i graven.

G Gunnarssons radio- o TV-affär 1948-1960, flyttades sedan till Nyhamnsläge.

Nyhléns diverseaffär startades år 1928 och avvecklades år 1965.

BEFOLKNING OCH NUVARANDE VERKSAMHETER

Inom en radie på ca 600 meter med kyrkan som centrum bor det idag ca 70 personer.

Brunnby byalag värnar framförallt om Klockarens Hassle. Olika aktiviteter under året bland annat medverkan vid grantändning i Brunnby med lotterier och glöggförsäljning.

Brunnby Boställe bedriver lantbruk med djurskötsel och tillhörande gårdsbutik med gårdscafé.

Agardhs lanthandelsmuseum på Bränneslyckevägen 6 med visningar under semestertid. Föreningar och grupper samt enskilda som önskar visning kontaktar innehavaren.

Brunnby församling med pastorsexpedition.

Bo Agardh

Detta är en förkortad version av en längre text som Bo Agardh har sammanställt till Nyhamnsbladet. Hela texten kan läsas på www.nyhamnslage.nu under Nyhamnsbladet.

I en artikel införd i HD den 7 maj 1944 står det

"Brunnby hör till rikets äldsta kulturbygder. Det är därför intet under, att den genuine **brumlingen**, som ortsbefolkningen populärt kallas, håller i helgd fädernas gamla vackra seder och bruk och att man där ser i förhållande till församlingens invånarantal många korsvirkesbyggnader samt andra minnen från svunna sekler. När främlingen närmar sig "huvudstaden" i församlingen, kyrkbyn i Brunnby, syns dess gamla ärevärdiga tempel på gott avstånd.

Claes - en man med föreningshjärta



Brunnby FF bildades i Smedstorp, Folkets Hus, 19 april 1935. Folkets Hus var en del av familjen Gustav och Alva Svenssons hem och i hemmet kom det att finnas en hel massa barn. Bl.a. tre pågar som alla tre kom att betyda mycket för idrottsrörelsen i Kullabygden.

EN AV DESSA pågar hette Claes och var vid Brunnby FF's bildande 2,5 år gammal. Idag, drygt 82 år senare, kan man lugnt säga att föreningen och Claes har gått hand i hand. Claes har bott kvar i huset där föreningen bildades fram till hösten 2016, och har nu flyttat närmre sitt andra hem, Brunnbyvallen i Nyhamnsläge.

ATT CLAES HAR lagt större delen av sin fritid de senaste 60 åren på Brunnby FF är ingen överdrift. Hans stora gärningar och intressen har varit som ungdomsledare, vaktmästare och allt-i-allo under dessa år. Claes är en handlingens man och inte mycket för att sitta i styrelser. Av egen erfarenhet vet jag, att sitta i styrelse med sådana som Claes i sin närhet är ofta enkelt eller inte. Som jag en gång skrev i boken *Betydelsefulla möten inom idrotten*, "– han lämnar ingen oberörd. Oftast var han glad men ibland sur eller arg och när man lämnade idrottsplatsen och Claes var man själv sur, arg eller som oftast glad".



GULDMEDALJ MED BLÅGULT BAND

Boken *Betydelsefulla möten inom idrotten* var ett projekt där man samlade berättelser från idrotten, genom intervjuer med svenska elitidrottare och deras upplevelser blandat med berättelser från småklubbar. Hur man hittade mig? Jo, Brunnby FF hade inför sitt 70-års jubileum sökt Svenska Fotbollförbundets guldmedalj till Claes, trots att vi visste att han inte uppfyllde huvudkravet på 25 år i huvudstyrelse. Claes har ett år som suppleant i föreningens huvudstyrelse. Men när Svenska Fotbollförbundet sett Claes förenings-CV, blev

Några axplock ut Claes förenings-CV

- Tränare och lagledare för ungdoms- och seniorlag från tidigt 60-tal och 50 år framåt. Claes var tränare/ledare för flera av föreningens lag samtidigt under många av dessa år. Ingen fotbollsspelare person i Brunnby FF har lyckats undvika Claes Svensson som tränare. I alla fall inte om man är född från slutet av 50-talet fram till tidigt 2000-tal.
- Claes var också tränare för Brunnby FF:s framgångsrika damhandbollslag under 60- och 70-talet.
- Skötte idrottsplatsen som en i Plankommittén från 1958, och fr.o.m. 1969 uttalad ideell vaktmästare för Brunnbyvallen. Detta uppdrag hade han sedan t.o.m. säsongen 2008 - i 51år!
- Målvaktslegend i föreningens framgångsrika hockey-bockey lag fram till 1997, då Claes inte längre fick vara med då reglerna sätter stopp för aktivt deltagande som spelare efter 65-års dagen. Claes själv tyckte han hade mer att ge. Snacka om att sluta när man är på topp!

Förtjänstmedaljen

Medaljen i guld med blågult band är Svenska Fotbollförbundets högsta utmärkelse och utdelas till personer, som genom långvarig verksamhet utfört betydande arbete för fotbollidrotten.



Claes efter A-lagets serieseger 2017
Foto: Olle Nilsson

jag som ordförande uppringd av ordförande i SvFF. Han undrade om listan var med sanningen överensstämmande och om denne man, Claes, var en man av kött och blod.

Claes fick ta emot SvFF:s guldmedalj med blågult band för sina insatser på jubileumsfesten, till medlemmarnas stora glädje. Detta kom sedan till bokförlagets kännedom.

CLAES ÄR EN MAN av kött och blod och fortfarande vid god vigör, även om han idag går lite krokigare än i sin glans dagar och oftast lutar sig mot sin rollator. Men fortfarande är han på Brunnbyvallen i stort sett dagligen och han missar inga matcher eller aktiviteter.

FORTEFARANDE ÄR HAN med och styr upp parkeringen under vår traditionsenliga loppis. Vi har haft många loppisbesökare på vallen, som egentligen inte skulle dit utan som varit på väg till Mölle eller Arild en fin sommardag. Men vad gör man som turist när Claes Svensson står som polisen mitt i gatan i fyrkorset vid Skeppet och vinkar in ALLA bilar till parkeringen på gräsmattorna i området.

– Gratis parkering och loppisen är där borta, dirigerar han.

CLAES LÄMNAR FORTEFARANDE ingen oberörd. Personligen måste jag säga att "gubben" mjuknat och idag tar jag, och många med mig, glada och positiva känslor med oss då vi lämnar idrottsplatsen och vår Claes.

Olle Nilsson

En av många som inspirerats av Claes och hans föreningshjärta

VI SPONSRAR

LOKALA SPELARE

TILLSAMMANS VÄRNAR VI OM KULLABYGDEN

Som kund hos oss är du med och stöttar ett lokalt föreningsliv och en levande kommun. Vi investerar i Kullabygden och arbetar för en trygg miljö till våra invånare och företag.

Google Classroom, Chromebooks & det flippade klassrummet

Eleverna i år sju skriver sagor. Till sin hjälp har de ett program som heter Storybird där de kan göra bilderböcker.

I klassrummet har tystnaden lagt sig. Det är lite halvdunkelt i salen och utanför fönstret gör solen tappra försök att bryta igenom de tunga oktobermolnen. Det enda jag ser är koncentrerade elever vars fingrar flyger över tangentborden på deras chromebooks.

ELEVERNA I ÅR 9 på Nyhamnsskolan, är djupt försjunkna i arbetet med att finputs sina manus inför inspelningen av sina sommarprat. Likt radions klassiska program Sommar, som sänts i P1 sedan 1959, får eleverna möjlighet att tala om precis vad de vill och spela några passande låtar. Som inspiration har eleverna fått lyssna till några av årets sommarprat. Mest uppskattat var William Spetz sommarprat och det som väckte starkast debatt var Linnéa Claessons program om tjejjers utsatthet. Elevernas sommarprat handlar om allt från reseminnen, katter till mycket personliga ämnen som svårigheter i skolan och hårt ställda krav inom idrotten.

SEDAN HÖSTTERMINSTARTEN har Nyhamnsskolans högstadiel elever fått varsin egen chromebook. En chromebook är en dator som saknar hårddisk. Alla elevers arbetsuppgifter, och det de själva producerar, finns i det så kallade "molnet". Sedan läsårets början testar skolan även ett digitalt läromedel. Det innebär att så gott som alla läroböcker finns digitalt och eleverna når dem både i skolan och hemma. De digitala läroböckerna innehåller faktatexter, informationsfilmer och olika uppgifter som bl a tränar ord, begrepp och kunskap inom arbetsområdet.

FÖRUTOM DIGITALA LÄROBÖCKER arbetar skolan med en webbaserad lärplattform, Google Classroom. I Classroom lägger lärarna upp arbetsuppgifter, information och gör bedömningar. Uppgifterna kan kompletteras med extra material i form av presentationer, filmer, ljudklipp osv. I Classroom arbetar eleverna även med sina arbetsuppgifter och alla deras arbeten sparas på Google Drive som också finns i "molnet".

OM MAN TITTAR IN i ett klassrum kan det se smått surrealistiskt ut där eleverna sitter med sina datorer uppslagna och läser eller skriver. Vissa har hörlurar på sig då de lyssnar på musik eller får texterna upplästa. Som lärare har man möjlighet att i realtid se hur elevernas arbete

fortskridet. Eleverna kan få omedelbar feedback och tips på hur de ska komma vidare via kommentarer eller i en chattfunktion.

NU LÅTER DET SOM om all undervisning sker via nätet, men så är det givetvis inte. Den lärarledda undervisningen finns kvar i samma utsträckning som tidigare. Den stora förändringen är att nu har alla elever en egen dator, jämfört med tidigare då skolan hade 27 datorer till ca 100 elever. Detta underlättar det dagliga arbetet för både pedagoger och elever.

– Politikerna i Höganäs har i år valt att satsa extra på digitala hjälpmedel till högstadiet. Eftersom pengarna inte räckte till varsin dator i år 7-9 valde Nyhamnsskolan att skjuta till pengar från egen budget. På så vis kan alla elever från år 7 jobba med chromebooks och digitala läromedel, säger Anne Bergknut, rektor på Nyhamnsskolan. Anne ser många fördelar med en-till-en på högstadiet.

– Det gör eleverna mer förberedda inför gymnasiet där man har jobbat så ett bra tag. Det lär eleverna att ta ansvar för sina studier på ett annat sätt och enkelheten att ha nästan alla sina skolböcker på samma ställe underlättar. Naturligtvis måste lärarna tillsammans med eleverna prata om nätetik dvs hur man beter sig på nätet. Skolan måste helt enkelt förbereda ungdomarna på att leva och verka i samhället. De ska kunna orientera sig bland all den information som finns på nätet och den snabba förändringstakten.

PIA ZAAR SOM UNDERVISAR i engelska och tyska anser att den största förändringen är att man kan individanpassa undervisningen på ett effektivare sätt.



Språkläraren Pia Zaar testar elevernas tyskkunskaper med hjälp av Google Formulär.

– Som lärare upplever jag att jag har fått större variation i utformandet av uppgifter. Jag kan t ex på ett snabbt och enkelt sätt få en överblick på om eleverna kan tillämpa det vi har tränat på genom att använda Google formulär, ett verktyg där man kan skapa självvärterande prov och uppgifter. Eleverna får då en direkt feedback och jag ser om jag har nått eleverna med det jag ville lära ut. Utifrån denna feedback upplever jag att man får ett bättre och mer utvecklande samtal med eleven om dess progression.

MATS LARSSON, LÄRARE i de samhällsorienterade ämnena, tycker att planeringsarbetet har förenklats i och med digitaliseringen.

– Nu kan man på ett enklare sätt planera hela veckan och schemalägga arbetsuppgifter som aktiveras vid ett visst datum och klockslag. Det är mycket praktiskt om man t ex har vikarie för då får eleverna sina arbetsuppgifter direkt i datorerna vid rätt tillfälle.

ELEVERNA ÄR OCKSÅ ÖVERLAG positiva. Neo, i åttan, är nöjd med att kommunen satsat på datorer till eleverna i dessa tider när det annars mest handlar om neddragningar och sparkrav i skolorna. Det är ett steg i rätt riktning, anser han.

NIORNA GER DEN DIGITALA satsningen både ris och ros. Det är lättare att skriva och bearbeta längre texter på datorn än när vi skrev för hand, anser några. Andra tycker att möjligheten att lyssna på musik gör att man kan koncentrera sig bättre. Isabel och Cecilia har dock en annan infallsvinkel på tillgången till internet. De anser att elever lättare lockas att göra annat under lektionstid som t ex att spela spel. Detta kan distrahera även de elever som vill arbeta då blickarna ofrivilligt dras till de andras skärmar.

– Det är ju så klart elevens ansvar att fokusera på undervisningen och sina arbetsuppgifter, men vissa blir lätt ofokuserade, förtydligar Isabel. Att lärarna inte är riktigt insatta i det digitala läromedlet än kan också kännas frustrerande då det känns som att alla testar sig fram, fortsätter hon.

PEDAGOGERNA ARBETAR STÄNDIGT med att utveckla sina kunskaper inom det digitala området. Genom workshops och kollegialt lärande jobbar de med att utveckla användandet av de digitala verktygen som ett hjälpmedel att förbättra undervisningen.



Några elever i år 9 arbetar med manus till sina sommarprat



So-lärare Mats var nyligen på besök i London och kunde då, via nätet, skicka en filmad hälsning, stående framför Big Ben på Westminster Bridge, till eleverna. Detta uppskattades av eleverna.

DET ELEVERNA UPPFATTAR som mest positivt är att de nu har allt arbetsmaterial och läroböcker samlade på ett och samma ställe.

– Superbra för det underlättar mycket. I Classroom finns all information jag behöver och nu kan jag inte längre skylla på att jag inte vet vad jag har i läxa eller att vi ska ha prov, säger Moa i nian.

Det finns bara en nackdel egentligen tycker Karen, 9b, och det är att man alltid måste ha tillgång till internetuppkoppling för att kunna arbeta.

– I sommarstugan har vi inget fungerande internet och då kan jag inte göra skoluppgifter.

DET FINNS MÅNGA SÄTT att använda den digitala tekniken i undervisningen. Lärare kan t ex använda sig av det så kallade "flippade klassrummet", vilket innebär att elever via t ex inspelade genomgångar får förståelse för moment som ska gås igenom på lektionerna. Detta ger även frånvarande elever en möjlighet att kunna ta del av lektionsinnehållet. Undervisningen kan också flyttas utanför klassrummet.

Jag blickar ut över eleverna i klassrummet. Ljudet från datorerna låter nästan som smattrande regndroppar och utanför fönstret, där oktober-solen har fått ge upp sina försök att besegra molnen, faller regnet sakta. Skolan står inför förändringar men både Nyhamnsskolans personal och elever ser fram emot de utmaningar vi har längs vägen mot en mer digitaliserad skola.

Text och bild
Anna Flodin, svensklärare



Fastighetsmäklare Ulrika Skyvell, Rickard Länsberg och Sandra Länsberg

Ett självklart val

- i Kullabygden och Helsingborg

Vi bor, lever och arbetar i Kullabygden. Det har gjort oss till ett självklart val för dig som ska köpa eller sälja en bostad här. Ett lika självklart val har det varit för oss att välkomna Sandra Länsberg till vårt team och bredda vår kompetens till att också omfatta Helsingborgsregionen. Sandra har lång erfarenhet som mäklare i Helsingborg och har driv, empati och affärsmannaskap som passar oss.

Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att göra din bästa affär – i Kullabygden och Helsingborg!



RESTAURANG PIZZERIA & PUB
BAROLI
042 - 34 44 54

SOS! SOS! Mastbrott!

T/S Valkyrien har råkat ut för ett rigghaveri

Exakt så dramatiskt som rubriken antyder kunde det ha blivit när T/S Valkyrien av Höganäs råkade ut för en kraftig åskby. Följande händelse inträffade väster om Svendborg när skutan seglades hem efter att ha deltagit i kappsegelatsen Fyn Rundt.

I LOGGBOKEN KAN man läsa:

Seglade västerut från Svendborg, satte stor, jagare och fock. Efter 2 timmars seglats mötte vi ett åskväder då det helt plötsligt kom en kraftig tromb över oss. Storseglet skörades och masttoppen knäcktes så att ca 1,5 meter av toppen gick av. Vi surrade toppen, fick ner gaffeln och gick för motor in till Faaborg.

TACK VARE ETT gott sjömanskap så inträffade inga personskador och skutan kunde manövreras in till närmsta hamn med hjälp av motor.

Orsaken till att det blev ett rigghaveri var att vårt gamla storsegel skörades och gaffelbommen kom då att pendla ut så mycket att belastningen på masttoppen blev för kraftig så att toppen knäcktes.

FÖRENINGEN HAR UNDER sina 20 verksamhetsår med Valkyrien inte tidigare råkat ut för något liknande haveri. Genom våra årliga varvsbesök och eget arbete med skutan och inspektioner från Sjöfartsverket har vi ett mycket säkert och sjödugligt fartyg. Våra segel har dock blivit mycket slitna under ca 25 års seglande och efter detta haveriet måste vi få sytt ett nytt storsegel och även ett nytt mesansegl. Vi kommer också att bygga om masten genom att sätta på en kraftigare toppstång.



Valkyrien utan stormast. Foto: Lars Evaldsson

DET ÄR MÅNGA ungdomar och vuxna från Nyhamns-läge som varit ut och seglat med Valkyrien under de år som vi ägt skutan. Vi arrangerar veckoläger för ungdomar/vuxna och seglar även med skolklasser och konfirmander på kortare seglingar. Under dessa seglingar får man lära sig att segla en gaffelriggad skuta samt ta del av arbetet ombord. Det går också bra att hyra Valkyrien för olika aktiviteter. Varje torsdagskväll från maj till september arrangeras seglingar för intresserade med start kl 18.

ATT "HÅLLA IGÅNG" ett så stort fartyg som Valkyrien kostar mycket pengar och vårt rigghaveri har ansträngt ekonomin väldigt mycket.

Ni är mycket välkomna att stötta vår verksamhet med ett bidrag (BG 5425-7878) eller genom att bli medlem i föreningen.

Gå gärna in på vår hemsida www.valkyrien.se
Välkomna ombord på T/S Valkyrien!

Lars Evaldsson

Ordförande för Kullens Skutseglare

VI HAR ETT STORT UTBUD AV PATRONER TILL BRA PRISER!

Nyhamn Data
Storgatan 53, 26331 Höganäs
042 - 36 21 20
info@nyhamndata.se www.nyhamndata.se

Kitchen House
 SPECIALBUTIK FÖR KÖKET
 KÖPMANSGATAN 12A • HÖGANÄS • 042 - 34 30 20

LINDES BILVERKSTAD AB
 Bil & AC Reparationer av alla märken

Kullagatan 106
 263 39 Höganäs

Tel: 042-330 850




Ge din gräsklippare en service i julklapp!

Passa på att lämna in din gräsklippare på service under vintern så den är redo när säsongen drar i gång.



www.grasklipparservice.se

Jubileumsdagar!




JUBILEUMSRABATT
25%
 PÅ LADY VÄGG 05
 NYA VACKRA KULÖRER!

Kom in och inspireras!
 Vi har mängder av tapeter, golv och färger i butiken. Unna dig en uppfräschning av ditt hem i höst.

Gäller 25/10-30/11 eller så långt lagret räcker.

Brännerigatan 19.
 Tel 042-34 10 20.
 Öppet: Vardagar 8-18. Lördagar 10-14.
 jonas.hoganas@colorama.se




Vi håller stranden skräpfri tillsammans

Att vistas i ren natur och andas ren luft är något vi Kullabor vill göra varje dag. Men det hänger på mig och dig om vi kommer att ha ren natur och miljö i framtiden. Med det ökande konsumtionssamhället ökar också mängden avfall. Avfall som kan hittas på stranden, i havet, vid busshållplatsen, i parker, på våra gator och torg - ja, överallt.

ETT PAR GÅNGER per år arrangerar vi i Nyhamns Byförening gemensam strandstädning; dels i samband med bryggans iläggning i april månad, och dels i samband med att en storm svept in sopor på stranden. Då börjar strandstädningen på fåliden mellan Nyhamn och Lerhamn, ungefär i mitten vid sänkan, och fortsätter söderut till Skälebäcken. Det brukar vara ett 20-tal barn och vuxna som hjälps åt med detta viktiga arbete.

- Tack ska ni ha! Säklart hoppas vi att du som läser detta kommer nästa gång vi annonserar om strandstädning och efteråt njuter tillsammans av kaffe och grillad korv.



Skräplista

Här är några exempel på hur länge olika nedskräpningsmaterial påverkar vår omgivning:

Cigarettfimp	1-5 år
Plastpåse	1-20 år
Pet-flaska	5-10 år
Tuggummi	20-25 år
Aluminiumburk	200 år

(Länsstyrelsens information)

Stiftelsen Håll Sverige Rent

har som syfte att genom opinionsbildning verka mot nedskräpning, för återvinning och ökad miljömedvetenhet. All information om Stiftelsen Håll Sverige Rent kan du hitta på www.hsr.se.

"I LEAVE NOTHING BUT FOOTPRINTS"

är budskapet som Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) har myntat. Budskapet är viktigt för dig och mig; om vi i framtiden vill njuta av ren miljö så hänger det på vad du och jag gör idag! Runt omkring oss kan man hitta cigarettfimpar, portionssnus, hundbajspåsar, plastpåsar och andra plastförpackningar, tomburkar och flaskor. Det är sopor och skräp som har lång nedbrytningstid och som påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen. Både djur och människor skadas av detta.

CIGARETTFIMPEN OCH SNUSET - VÄRSTA SKRÄPET

80 % av skräpet är fimpar och snus; uppskattningsvis 1 miljard (1.000.000.000) fimpar slängs på marken varje år! Fimpen är ett farligt litet skräp, inte bara för rökarens lungor, utan för att fimpens ämnen är lika farliga för vår omgivning.

Näst värsta skräpet är snus, som också det innehåller miljöskadliga tungmetaller. Både fimpar och portionssnus är farliga produkter som ska slängas i sopbehållare.

HÅLL SVERIGE RENTS årliga kampanj heter "Vi Håller Rent" och är Sveriges största miljöaktion mot nedskräpning. I år deltog ca 750 000 barn och vuxna som plockade skräp. Miljöaktioner skapar ökad medvetenhet kring nedskräpning, och med ökad medvetenheten skapas insikt och förändrade beteenden.

VARJE GÅNG DU tar med ditt skräp hem och slänger i soporna gör du en viktig insats. Varje gång du böjer dig ner och plockar upp något som någon annan slängt, gör du det där extra utifrån medvetenhet och insikt! "Leave nothing but footprints" - kan det sägas bättre!?

Byföreningens styrelse



Välbesökt marknad vid Bräcke mölla

Söndagen den 6 augusti arrangerade Kommittén för Bräcke mölla en marknad för närproducerade varor och livsmedel invid möllan. Vädret var perfekt, dvs soligt med någon enstaka skur och lite för blåsigt för att ligga på stranden.

Följden blev att möllan fullständigt invaderades och hela fältet kring möllan blev fullt med bilar. Det blev så stor omsättning av besökare att vi var tvungna att ordna trafikdirigering vid vägen upp till möllan.



Bräcke lanthandel



Fotograf: Axel Bergenfelt

HUNDRATALS, OM INTE kanske uppåt tusen personer, besökte möllan denna dag. De handlare som ställt upp sina stånd och sålde honung, grönsaker, chiliprodukter och mycket annat var mycket nöjda, liksom våra tappra damer inne i möllan som levererade kaffe, bullar och annat ätbart i långa banor. Nymalet mjöl, nybakat bröd - ja, allt gick åt.

DAGEN TILL ÄRA hade vi monterat upp det försäljningsstånd som går under namnet *Bräcke lanthandel*, och som under många år använts på *Ryds marknad* för att sälja närproducerade varor för att finansiera arbetet med möllan.

MÅNGA FRIVILLIGA STÄLLDE upp för att göra allt detta möjligt och Kommittén för Bräcke mölla vill härmed framföra vårt stora tack för era insatser!!

Axel Bergenfelt
Medlem i Kommittén för Bräcke mölla

#2/17

NYHAMNSBLADET

REDAKTION

Anne Avén (redaktör & layout), Gunilla Wingertz, Axel Bergenfelt, Ann-Margret Nilsson (annonser)

ANSVARIG UTGIVARE

Axel Bergenfelt

TRYCK

Indieprints i Höganäs - www.indieprints.se

SKRIV TILL REDAKTIONEN

Hör gärna av er med synpunkter, idéer, texter & bilder till: Anne Avén, tel 0763-202011 anne_aven@hotmail.com

ANNONSERING

Nyhamnsbladet kommer ut 2 gånger om året och delas ut till samtliga hushåll och näringsidkare i Nyhamnsläge. Bladet finns dessutom som pdf på www.nyhamnslage.nu

ANNONSPRISLISTA

ANNONSFORMAT	B x H mm	PRIS
1/1 sida (baksidan)	179 x 257	2.200:--
1/2 sida	178 x 120	1000:--
1/4 sida	86 x 120	700:--
1/8 sida	86 x 58	500:--
TIDNINGENS FORMAT	210 x 297, A4	

FÖR ANNONSERING KONTAKTA

Ann-Margret Nilsson, tel 0709-724160

E-post: attarp1319@hotmail.com

Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF (PDF X1 anpassad för FOGRA39)

BYFÖRENINGENS STYRELSE:

AXEL BERGENFELT – ORDFÖRANDE
MARTIN BERGENSTRÖM
RONNY HAGDAHL
SVERKER INGVARSON
BOJAN KOS
ANN-MARGRET NILSSON
STEFAN SVENSSON
YLVA RUNNSTRÖM
ANNE AVÉN



Nyhamns byförening har sitt ursprung i Nyhamns Badortsförening. Byföreningens verksamhet spänner över hela Nyhamnsläge.

- Valborgsfirande på fäladen norrut
- Strandmiljön med tångrensning vid behov
- Underhåll av brygga och flotte
- Midsommarfirande på ängen bredvid bryggan
- Nyhamnsbladet två gånger per år
- Byrådsmöten (med andra byföreningar och kommunen)
- Julgranen
- Föra dialog med Höganäs kommun i frågor som rör Nyhamnsläge
- Olika projekt, t ex byggandet av en toalett i närheten av badbryggan, nya bänkar vid stranden
- Att skapa ett forum för utveckling och bevarande av byn

KONTAKTA NYHAMNS BYFÖRENING

nyhamnsbyforening@gmail.com

Tel till ordförande Axel Bergenfelt: 0734-374244

www.nyhamnslage.nu

Anmäl dig som prenumerant på webbsidan så missar du ingen viktig information!

NYHAMNS BYFÖRENING

SÅ STÖDGER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET

- Medlemsavgiften för 2018: enskild person **118 kr** och hushåll **218 kr**
- Bidrag till Tångfonden (tångrensning på stranden vid badbryggan): **valfritt belopp**
- Bidrag till Bryggfonden (reparation och underhåll av badbryggan): **valfritt belopp**
- Övrigt bidrag (exempelvis till Nyhamnsbladet eller annat): **valfritt belopp**

Det går bra att betala till Nyhamns Byförening på

Bg 5436-8485

Swish Nr. 123 174 44 08

Glöm inte att ange betalningsavsändare!





Tack för att du
handlar hos oss!



Öppet alla dagar 8-20



ICA
nära
Skeppet

